

Pinto, voor het welzijn der Talmidim en een Escava of bede voor de zielerust van de overledenen uitgesproken.

Dienzelfden zomer, op den 15^{den} dag van de maand Ab Menachem van dit jaar 5410 = 1650, werd het vereischte getal studenten voltallig gemaakt, door het aannemen van den Talmid Jacob Querido, dien men hiertoe, omdat hij „een brave weesjongen” was, zeer geschikt bevonden had. Wij weten, dat hij gehuwd was en zeker zal ook Joseph Pardo, over wiens voorlezerschap straks, wel gehuwd zijn geweest, evenals wel meerdere studenten; men bedenke, dat de Talmud den leeftijd van 18 jaar, als zeer geschikt om te huwen, aanbeveelt.

Jacob Querido nam den 25^{sten} Januari 1652 ontslag, omdat hij naar Amsterdam wilde vertrekken, ten einde daar genezing voor zijn vrouw, die aan toevallen leed, te vinden. Te Rotterdam waren namelijk geen Portugeesche doctoren. Hij ontving zijn volle tractement.

In 1683 vinden wij hem als Haham of Opperrabbijn van de vroeger bestaan hebbende Portugeesch-Joodsche gemeente van Middelburg terug, waar hij vroeg stierf. Hij is daar echter niet begraven, althans op de in 1912 gerestaureerde begraafplaats dier Gemeente komt zijn graf niet voor¹⁾. Wellicht vinden wij zijn grafsteen op de Rotterdamsche begraafplaats aan de Jan van Loonslaan terug, zoo de restauratie van deze begraafplaats eens mocht worden ter hand genomen.

Jacob Querido werd opgevolgd door Jacob, den zoon van den Hamburgschen Opperrabbijn Joseph Abendana, wel de kundigste van al de studenten der Academie, die reeds in de Yesiba studeerde als toehoorder buiten de gewone studenten om. Dit was het werk van Ishac de Pinto geweest, die hem tevens in het genot gesteld had van alle voorrechten der overige studenten. Nu werd hij in de opengevallen plaats aangenomen.

„Hij is een jongeling van veel aanleg” zegt reeds het handschrift, maar dat nam niet weg, dat hij door zijn wangedrag zijn ontslag veroorzaakte, hetwelk hem den 31^{sten} October 1652

1) Vgl. Harris: „A Dutch Burial Ground and its English Connections” in de „Transactions of the Jewish Historical Society of England”, Londen 1912, in Hollandsche vertaling Middelburg 1912. Zie verder Dr. M. Kayserling: „Bibliotheca Espanola Portuguesa-Judaica” Straatsburg 1890 en The Jew. Encyclop. op Querido, New York—Londen 1905 p. 525.