

gegeven werd. De oorzaak van het ontslag was, „dat hij naar Antwerpen gegaan zijnde, daar veel langer had vertoefd, dan zijn verlof het toeliet”. Hij ontving echter zijn tractement tot het eind van October en nog f 6 voor de maand November, den tijd, dien hij had moeten blijven op de Academie.

Wij kunnen van dezen student nagaan, hoe oud hij was, toen hij in Rotterdam studeerde. Immers hij was in 1630 geboren, en was dus op 22-jarigen leeftijd student op de Rotterdamsche Academie. Hij overleed op 12 September 1685 als Opperrabbijn van Londen, waar hij in 1681 Chacham Joshua da Silva was opgevolgd; bekend is hij vooral als de geleerde vertaler van Juda Halevi's epos „Kusari” in 't Spaansch. Reeds in 1655, dus drie jaar na zijn ontslag te Rotterdam, was hij Rabbijn te Amsterdam geworden, waar hij weldra krachtig optrad voor het leven van twee Marranos te Cordova en omgang met christelijke theologen had. Met den Leidschen Professor Antonius Hulsius en den Bazelschen Johannes Buxfort stond hij in letterkundig verkeer. Over zijn letterkundigen arbeid verwijzen wij den belangstellenden lezer naar Kayserling's „Jacob Abendana”¹⁾ en het gedenkboek van den Londenschen Opperrabbijn Dr. Moses Gaster „History of the Bevis Marks Congregation”²⁾.

Den 12den April 1652 kreeg de Talmid Abraham Abarbanel op zijn verzoek eervol ontslag met vol tractement, eensdeels met het oog op zijn leeftijd en anderdeels omdat hij een brief van zijn vader Ephraim vertoonde, die zijn zoon gaarne te Amsterdam het ambt van makelaar wilde doen waarnemen. Of het hem in zaken niet voor den wind ging, of dat hij meer aanleg voor de studie vertoonde, is niet uit te maken, want na het overlijden van Da Costa op 30 Juli werd deze makelaar-Rabbijn op 1 November d.a.v. wederom in diens plaats aangenomen.

Den 25sten Februari 1653 vertrok Jahachob Machorro ter zake van eenige geschillen met vrouwelijke ingezetenen naar Amsterdam; hij ontving zijn tractement ten einde toe.

Na zijn vertrek had men op 1 Mei d.a.v. een wees Abraham Levie, die sterk daartoe aandrang, geprotegeerd werd door anderen en over wien men goede inlichtingen bekomen had, aan-

1) Jew. Encyclop. vol. I p. 53.

2) Londen 1901 bij het 200-jarig bestaan dezer Portugeesche Synagoge, de oudst bestaande in Engeland.