

als Chazan of Voorlezer der toen wereldvermaarde Portugeesche Synagoge van Amsterdam ¹⁾). Dr. Kayserling noemt dezen Imanuel Abenator Mello „Hasan de la Synagogue portugaise de Rotterdam jusqu' en 1682" ²⁾, tot hij Ephraim Abrabanel te Amsterdam opvolgt, maar dit zal wel aan een drukfout te wijten zijn. Ik moet er hier nog op wijzen, dat Josuah Pharo identiek moet zijn aan Joseph de Faro, althans wij vinden ook in het gedenkboek „Ets Haim" deze beide Hazaniem Joseph de Faro en Imanuel Abenatar Mello genoemd, evenals bij Kayserling en in De Castro's „Synagoge". Josuah Pharo gaf dan al in 1639 voortgezet onderwijs in het Hebreeuwsch en in de eerste beginselen van de Parasa of Wetsafdeeling tegen een salaris van f 250 per jaar en den 10^{en} Nissan 5432 = 1672 werden hij en Imanuel beiden benoemd tot de eerste bibliothecarissen van de nu zoo vermaarde bibliotheken van „Ets Haim". Zij vervulden die functie beurtelings een half jaar en genoten daardoor samen f70 per jaar honorarium. Reeds het volgende jaar werd Faro wegens ziekte ontheven en had Abenatar Mello alleen het beheer der boekerij tegen f50 's jaars honorarium, dat uit de kas van „Ets Haim" werd betaald. De andere zoon van dezen hierboven vermelden Hazan Ephraim Abarbanel of Abrabanel n.l. Ishac Abarbanel en dus een broeder van Abraham, was op 11 Tamus 1651 inplaats van Josuah Pharo aangenomen, daar hij een braaf en behoeftig jongeling, reeds gevorderd in de studie der Alaha of wetsbeslissing, en tevens omdat hij een zoon van den Hazan Ephraim Abarbanel was.

Aron Franco Pinheiro was in de 17^{de} eeuw een bekend mathematicus te Amsterdam; in 1657 gaf hij er zijn astronomisch werk „Lunario Perpetuo Calculado" uit.

Joseph Pardo, zoon van Chacham Pardo, dien wij als voorlezer te Rotterdam zagen, was later als zoodanig te Londen werkzaam, waar hij in 1677 overleed en er zijn werk „Schulhan Tahor" (de tafel der reinheid) uitgaf, opgedragen aan de „Kaal Kodos de Londres", aan de Heilige gemeente van Londen, en voorzien van een approbatie van het Bet Din van Amsterdam, het Amsterdamse Rabbijnencollege, en dat vele malen in Duitschland herdrukt is, in 1713 zelfs te Frankfort aan den Main met aantekeningen van den beroemden Poolschen Rabbijn R. Mozes Isserlis.

1) De Castro's „Synagoge" Noot 34 p. VII en Bibl. Esp. Port Jud. p. 88.

2) Bibl. Esp. Port. Jud. p. 68.