

Het officiële feest op 9 Juni was veel uitgebreider dan de andere feesten. Er werden nu voor het eerst rosières uitgetrouwelijkt met een fraaie rede van den adjunct-maire Blankenheim, die een der weinige oprechte aanhangers van Napoleon en de Franschen in Rotterdam schijnt geweest te zijn. Ook werden er schepen op de marinewerf op stapel gezet en gedoopt met de namen Piet Hein, Ems en Jade. Op het raadhuis hield vóór het trouwen der rosières de onderprefect Caan, later secretaris der prefectuur in Den Haag, nog een lange rede, alles onder het onafgebroken geroep van „Vive l'Empereur! Vive le Roi de Rome"! Na den dienst in de kerken, waarheen de protestantsche autoriteiten zich onder aanvoering van admiraal Kikkert en de katholieke zich onder die van generaal Viviès begaven, werden de Boompjes, waar een fraaie eerepoort stond, onder het gebulder van het geschut, het spelen der muziek en het steken der trompetten herdoopt in Quai Napoléon, „ten einde — aldus de Rotterdamsche Courant — de stad Rotterdam, die Zijne Majesteit de Keizer en Koning wel heeft gelieven te begunstigen met den naam van een zijner goede steden, een ondubbelzinnig bewijs zoude geven van het opregte deel, hetwelk zij neemt in eene gebeurtenis, die de rust en voorspoed des rijks verzekert en de verlangens Zijner Majesteit vervult door een doorluchtige nakomelingschap, erfgenaam van Zijne kroon en Zijn roem". Daarna ontving het Haringvliet den naam van Quai du Roi de Rome, „opdat men zich altijd zoude herinneren een gelukkigen dag, die voor Europa en zelfs de geheele wereld zooveel heil voorbereidt". Van deze plechtigheid werd een proces-verbaal opgemaakt dat door den adjunct-maire Blankenheim, die deze naamsverandering uitgedacht had, met het volgende schrijven aan Lebrun en De Stassart gezonden werd:

„Je m'empresse de m'acquitter d'une tâche bien agréable en vous faisant tenir par exprès une copie authentique du procès-verbal qui vient d'être rédigé à l'instant; le bon esprit qui anime tous les habitans de la ville et la joie qu'ils font éclater par leurs cris redoublés de Vive l'Empereur! Vive Napoléon le bien-aimé!, au moment où son nom et celui de son auguste fils sont donnés à deux des principaux