

moesten in den eersten staat, dien zij hem zonden, alle boeken vermelden door hen sinds 1 Januari 1812 uitgegeven en voortaan van alle nieuw uitgegeven werken een exemplaar naar het commissariaat-generaal zenden. De commissarissen moesten bij de uitgevers dadelijk de werken onderzoeken, waarvan de titel ongerustheid opwekte en „qui sembleront porter atteinte aux intérêts d'état, ou outrager les bonnes moeurs” en, zoo ging De Marivault voort, „vous m'en ferez immédiatement l'envoi avec vos observations. Vous donnerez une attention particulière aux ouvrages, qui traitent de matières religieuses”. Bovendien moesten zij er de uitgevers op opmerkzaam maken, dat de almanakken en straatliedjes, die door colporteurs onder het volk verkocht werden, ook aan het toezicht der politie onderworpen moesten worden, hoewel hier de onderprefect al een toezicht uitoefende, daar alle door de colporteurs verkochte werken met een stempel van hem waarbij de verkoop veroorloofd werd voorzien moesten zijn. De Marivault eindigde de instructie voor zijn commissarissen aldus:

„En surveillant l'exécution de ces dispositions, je vous recommande toutefois d'éviter tout ce qui pourrait donner à vos recherches l'apparence d'une injuste rigueur; il ne faut pas qu'elles puissent retarder d'un seul jour la publication des productions, dont le but est louable ou utile et qui auraient déjà été approuvées par Monsieur le Directeur Général de l'Imprimerie et de la Librairie, s'il arrivait cependant que vous eussiez des motifs pour croire que la religion de Monsieur le Directeur Général ait été surprise, vous vous empresseriez de m'en informer”. Bij al het toezicht dat er al was kwam zich nog voegen dat van den Directeur de l'Imprimerie et de la Librairie te Amsterdam, die ook nog vele boeken aan zich liet opzenden.

Onder de verboden boeken komen voor: La campagne de Portugal (waarover het Dagblad van het Departement vermoedelijk in navolging van den Moniteur allerverschrikkelijkst gelogen had), Lettre de Notre Seigneur le Pape Pie VII sur les élections capitulaires, Een woord van troost en kracht van ds. Van Teutem (Na veranderd te zijn mocht dit werk toch verkocht worden), Christelijke gezangen voor den open-