

gekomen op een terrein, dat De Stassart als zijn privaat domein beschouwde. De prefect gaf dadelijk tegenbevel en de verhouding dezer beide heeren, die al lang veel te wenschen overliet, werd er steeds slechter door. Den boekhandelaar Van der Reyden liet De Marivault in het Dolhuis opsluiten, waar hij van 21 April tot 16 Mei 1813 gezeten heeft. Hij was door een der geheime agenten beschuldigd van haat tegen Frankrijk en opruien van het volk tot oproer. De Marivault liet door zijn commissarissen een gestrenge huiszoeking bij hem doen, die zijn opsluiting en vervolging door den strafrechter ten gevolge had.

Het binnenkomen van berichten uit Engeland was nooit geheel te beletten geweest door de vele betrekkingen, die de Rotterdamsche handelshuizen met Engelsche firma's onderhielden, maar, zooals steeds eerder is gezegd, sinds het decreet van 25 April 1812 over de visscherij kon het nieuws uit Engelschen koker onbelemmerd binnenkomen. De Engelschen hadden vroeger steeds de gewoonte 's nachts aan de kust pakken met couranten en andere papieren aan land te brengen, die nieuws bevatten over de nederlagen der Franschen in Spanje en gingen ook na het uitvaardigen van het bovengenoemde decreet daarmede door. Dan eens werden die papieren op het eiland Voorne, dan weer bij Noordwijk, Katwijk of 's Gravenzande aan land gebracht. Meestal werden zij door de douaniers of de kustwacht gevonden en kwamen zij ten slotte bij De Marivault terecht, maar het Engelsche nieuws was toch weer in handen van vele Fransche ambtenaren en andere personen gekomen en miste zijn uitwerking niet. Toen einde 1812 en begin 1813 de ongunstige berichten over de Fransche legers hoe langer hoe meer bekend begonnen te worden, verdubbelde De Marivault zijn waakzaamheid en liet hij iedereen, die zulke berichten verspreid had, onschadelijk maken. Zoo liet hij een zekeren Van der Hyden, overigens een minderwaardig individu en een „tripoteur dangereux”, die er zijn werk van maakte om menschen, die hij aangenomen had voor veel geld naar Engeland te brengen, aan de politie te verraden, door de gendarmerie naar Amsterdam voor den directeur-generaal brengen, omdat hij het bericht verspreid had, dat Pruisen