

ten worden, omdat zij voor den Keizer beleedigende uitdrukkingen gebruikt hadden. Aan het verspreiden van die slechte berichten kwam op eens een einde, toen de wapenstilstand hier bekend gemaakt werd. Dit had De Marivault laten afkondigen, tegelijk met het bericht dat Hamburg door de Franschen hernomen was. Deze afkondiging leidde ook weer tot standjes met De Stassart, die vond, dat hij dit had moeten doen. Echter begonnen de geruchten dadelijk weer, toen uit Engelsche couranten en papieren, waarvan De Marivault er eenige naar Lebrun zond, het ontruimen van Madrid en het verlies van den slag bij Vittoria door de Franschen bekend werd. Het bericht, dat de Keizer uit Mainz naar Dresden teruggekeerd en de wapenstilstand geëindigd was, gaf weer aanleiding tot nieuwe geruchten. Zoo beweerde men algemeen, dat de ontruiming van Holland door de Franschen aanstaande was. De manifesten van Zweden en Oostenrijk bij het weer beginnen van den strijd werden hier ook bekend en natuurlijk geloofd, wat of De Marivault ook door zijn commissarissen liet doen om ze als valsch te doen doorgaan. De Marivault ontving thans ook berichten, dat er tusschen Holland en Deutschland geheime betrekkingen over een opstand bestonden. Echter kon hij daar niets zekers van ontdekken. Hij vermoedde, dat de z.g. Tugendbund daarbij betrokken was. Om het volk in te lichten liet hij aan al zijn commissarissen exemplaren eener rede van Regnault de St. Jean d'Angely, in den senaat gehouden, toekomen en nog den 19en October 1813 den dag van het ontruimen van Leipzig schreef hij aan zijn commissarissen: „Son Excellence me fait l'honneur de m'informer que les nouvelles qui parviennent du Quartier Général de Sa Majesté continuent à être les plus satisfaisantes; l'armée est belle, nombreuse, sa situation sous tous les rapports est excellente, ses dispositions et son courage font présager les plus heureux succès dans ce qu'elle pourrait entreprendre pour l'exécution des plans de Sa Majesté. Cependant la malveillance s'attache à faire circuler de faux bruits, elle parle sans cesse de combats, de désastres et organise des défaites là où l'on n'a pas même songé à tirer un coup de fusil. S. E. désire que dans les réfutations de ces bruits mensongers on prenne