

den en 25 Maart 1813 werd Carolus Jacobus Blankenheym, nadat hij zich te vergeefs tegen deze benoeming verzet had, tot maire benoemd en 18 Juni daaraanvolgende als zoodanig geïnstalleerd. Van hem wordt gezegd dat hij, „membre de l'ordre impérial de la Réunion, ancien conseiller d'État du roi de Hollande”, was „tout à fait dévoué aux intérêts de la France, amant de l'Empereur, méprisant sans haine les Orangistes”, zelfs zoo dat hij zijn beide zoons in Frankrijk liet opvoeden. Van hem werd nog in een geheim rapport gezegd: „Ce n'est pas un homme très capable mais je lui crois de la sagesse et un désir extrême de plaire au gouvernement. C'est dommage qu'il manque de dignité dans les manières et qu'il laisse beaucoup à désirer pour la représentation”. Overigens was hij hoofd van een handelshuis van algemeen erkende soliditeit en had hij een groot fortuin, dat nog door erfenissen stond vemeerderd te worden. De adjudant des keizers, Lemarrois, maakte Blankenheym in zijn rapport tot een protestant en afstammeling der réfugiés.

Onder zijn bestuur hielden eindelijk de voortdurende conflicten op. Hij stond met alle Fransche autoriteiten op uitstekenden voet en schijnt over het algemeen een zeer gematigd man geweest te zijn. Dadelijk na de omwenteling was hij weer lid van den Raad. Aan zijn reputatie van groote Franschgezindheid dankte hij het schrijven, dat De Mari-vault op 18 November 1813 van uit zijn schip voor Dordrecht aan hem richtte en dat als volgt luidde:

„Monsieur le maire, Monsieur le directeur des douanes ayant jugé sur les avis reçus des progrès de l'esprit de sédition devoir se rendre à Gorcum avec les préposés de son service et toutes les autorités françaises s'étant successivement retirées, je ne pouvais plus espérer dans un moment, où toutes les passions sont exaltées, de remplir utilement les fonctions délicates qui m'étaient confiées, j'ai donc pris le parti de m'éloigner temporairement de Rotterdam et d'attendre l'effet des peines que vous vous donnerez, Monsieur le maire, pour étouffer les haines et ramener à des opinions plus sages ceux qui se laissent entrainer par de perfides suggestions. Quels que soient les obstacles, qui vous seront opposés, vous sauriez, je n'en puis douter, conserver fidèlement