

Daaronder bevindt zich nog een steen met het opschrift Anno 1660, terwijl er boven gebeeldhouwde wapens voorkomen van de schepenen, die in het vorig jaar het bouwbesluit namen met die van den schout en den secretaris. Hunne namen zijn:

Schout: Edmond van Diest.

Schepenen:

Leendert Ariens Pors.

Leendert Gijsbertsz. Schilperoort.

Dirck Crijnen Huyser.

Eeuwout Aertsz. Verschoor.

Pieter Ariensz. Coninck.

Cornelis Woutersz. Verduyn.

Staes Dircxz. van Jaersvelt.

Secretaris: Dirck Cornelisz van der Spuij.

Boven deze wapens is nog het wapen van Holland aangebracht. Het interieur van de kerk werd in 1708 verfraaid met de in hout gebeeldhouwde wapens van de kerkmeesters Willem Reynets de Roos en Jan Aryens Groenenboom¹⁾, van den president-schepen Willem Bastiaens Eenhoorn en van den substituut-schout en -secretaris Pieter Westduel en in 1741 met die van de schepenen Ary Pieters Oosthoek en Gerrit Huygen Eenhoorn, van de kerkmeesters Jacob Huygen den Hertog en Pouwels Bastiaens Eenhoorn, van den gerechtsbode Hoorweg en den timmerman Cornelis de Man.

Hoe de kerk er in het laatst van de achttiende eeuw uitzag, vertelt ons het best de Stad- en Dorp-beschrijver van 1793, die er het volgende van zegt:

„In de eerste plaats komt hier in aanmerking de Gereformeerde kerk: deze is een zeer schoon gebouw, van binnen zo ongemeen fraai, dat er daaromtrent geene gevonden wordt die dezelve in schoonheid overtreft. De tijd der stichting is onbekend; dit weet men dat er in 1660 een nieuwen toren en een kruispand aangebouwd zijn; het gezegde jaartal vindt

van een nieuwen hoogen toren voorzien. Het is echter moeilijk aan te nemen, dat deze toren in 1660 reeds weer werd afgebroken. 1) Komt voor in Inv. Charlois nr. 46 fol. 486. Zijn vrouw Willempje van Luyk stierf als weduwe in Oct. 1739. In Inv. Charlois nr. 2 wordt abusievelijk als toe-ziend kerkmeester genoemd Jan Aryens Tack.