

Wat hier ook van zij, met de zerken zijn natuurlijk ook de voor genealogische doeleinden zoo dienstige opschriften verdwenen, die juist in dit geval, daar de Charloissche doop-, trouw- en begraafregisters zoo laat beginnen, van veel belang zouden kunnen zijn. Het was dus heel begrijpelijk, dat de mededeeling van den heer A. van der Poest Clement te Poortugaal in De Nederlandsche Leeuw van Mei 1922 blz. 164 over zijne teekeningen van de wapens op de grafzerken in de Charloissche kerk, in Febr. 1867 even vóór de afbraak gemaakt, mij zeer interesseerde. Dadelijk stelde ik mij met hem in verbinding met de vraag of hij soms ook de graf-schriften had opgeteekend. Met de meeste welwillendheid stelde genoemde heer mij toen ter hand, wat hij in allerijl destijds had afgeschreven. Veel kon hij helaas niet geven. Het waren alleen negen grafschriften in het middengangpad, waarvan twee zoo fragmentarisch zijn, dat het geen nut zou hebben, ze hier af te drukken. De zeven andere, meer of min compleet, laat ik hierachter volgen. Wat tusschen haakjes staat, is uit andere bronnen aangevuld.

Tevens schonk de heer Van der Poest Clement aan het Rotterdamsche Archief den plattegrond van de oude kerk met de afbeeldingen van de wapens van 1659, van 1708 en 1741 en van de beide rouw- of wapenborden van 1741 en 1782, alle door hem, zooals hij zelf zegt, „in de vlucht nagetekend”. Het zij mij vergund hier een woord van hulde te brengen aan den heer Clement, of juister uitgedrukt aan den schooljongen Clement, die niet alleen op zoo jongen leeftijd het belang van dergelijke grafschriften en wapenafbeeldingen inzag, maar bovendien al zijn vrijen tijd gebruikte om nog vast te leggen, wat anders verloren zou gaan. Het zal, hoop ik, voor den oud-burgemeester een voldoening zijn, dat het resultaat van den arbeid uit zijn jonge jaren thans in dit Jaarboekje verwerkt en afgedrukt is.