

DE HOEFSMEDERIJ AAN DE GALERIJ NR. 6

CASPER Lakemans, jonkman van Cleeff, trouwde hier 8 Sept. 1720 met Lijsbet de Lange, weduwe van Sander Vermeulen. Hij was smid van beroep en zal vermoedelijk zijn bedrijf spoedig na zijn trouwen hebben uitgeoefend in het hierboven genoemde perceel tusschen de Hofpoort en de Delftsche poort, protocol nr. 1855, dat hij waarschijnlijk eerst in huur had ¹⁾, doch 15 Febr. 1729 voor de som van *f* 2000 kocht van Symon Coster, schipper, wonende te Oosterhout. Deze had het perceel eenige jaren te voren, 15 Juni 1724, gekocht voor *f* 1100,— en heeft er dus blijkbaar, gezien dat de verkoopsom bijna het dubbele bedroeg, nog al wat aan ten koste gelegd ²⁾. Lakemans stierf in 1738, zijn weduwe in Februari 1754. Een paar maanden daarna, 1 Mei 1754, verkochten haar erfgenamen het pand voor de som van *f* 3250,— aan Willemina Vermeer, weduwe van Gerrit Ritservelt, die 7 October van hetzelfde jaar trouwde met den meester-smid Anthony (van) Stockum. Deze werd bij koop van 21 October 1758 eenig eigenaar van het perceel.

In de familie Van Stockum bleef het pand tot de twintiger jaren van de 19de eeuw, begin 1826 oefende P. van Stockum er nog het smidsbedrijf uit, in Sept. van dat jaar echter resideerde Henricus Smits er, welke wederom door zijn zoon H. B. Smits werd opgevolgd en deze door B. J. Mersel, die getrouwd was met een zuster van den bekenden brandkastemaker Lips³⁾. Tot voor kort zwaaide J. C. Bergers er den smidshamer.

In een rekest aan het stadsbestuur, waarop 3 Aug. 1778 gunstig wordt beschikt, noemt Anthony van Stockum zich alleen meester-hoefsmid, doch waarschijnlijk was het bedrijf toen tevens reeds wagensmederij. In 1820 is dat zeker, want

1) Zie Not. archief 2574 Adriaan Schadee 29 Dec. 1725. 2) Hoewel de vorige eigenaren geen smeden waren, schijnt in het perceel toch reeds vroeger het smidsbedrijf uitgeoefend te zijn. Althans uit het aantekenboek van rooimeesters der nieuwgetimmerten blijkt, dat na 1707 en vóór 1714 tusschen de Hof- en de Delftschepoort een nieuwe smederij gebouwd werd. 3) In het adresboek van 1821 wordt het pand aangeduid als Oppert F 88, in dat van 1834 als Gaanderij F 88. Zie ook de adresboeken van 1866 en 1878.