

TOLLENS UIT ZIJN BRIEVEN GESCHETST
ALS DICHTER EN ALS KOOPMAN
DOOR
PROF. DR. J. VALCKENIER SURINGAR

FEITH ligt zeer bedenkelijk ziek. Hoogstwaarschijnlijk zal hij er niet van opkomen, 't geen mij ontzaglijk spijt. W(arnsinck) schreef mij gisteren in eenen brief: „„Ik ben met Van Hall overeengekomen om hier in Amsterdam niets afzonderlijks op den dood van onzen onvergetelijken vriend uit te geven. . . . Er moet een waardig gedenkteeken voor den waardigen man worden opgericht, afzonderlijke stukjes gaan verloren. Zeg dat plan eens aan Tollens. Willen de Rotterdammers zich met ons vereenigen, des te liever . . .”” „Aanstands begreep ik, dat zich nu wellicht een gelegenheid voor uw broeder opdeed, die hem als uitgever voor 't vervolg voordeelig kan aanbevelen. Ik sprak dus met Tollens er over. Hij gaf mij zijn woord en wil gaarne met mij en de Rotterdammers op den dood van onzen braven F. een vers maken om gezamenlijk in een bundel te worden uitgegeven bij G. T. N. Suringar . . .”

Zoo schreef in het begin van Februari 1824 de koopman-dichter J. L. Nierstrasz Jr. uit Amsterdam aan den verhandelaar-philanthroop W. H. Suringar te Leeuwarden; deze had toen nog zijne fabriek, waarvan het Friesch groen vooral een goeden naam had, en stond in handelsrelatie met den verhandelaar-dichter Tollens ¹⁾).

G. T. N. Suringar greep de gelegenheid, hem geboden, gretig aan: „ik ben te zeer getroffen voor Uwe belangstelling ten mijnent dan dat ik UEd. daarvoor niet reeds aanvanke-lijk mijnen dank zou betuigen . . . Eene zoodanige bemoei-jing in deze zaak . . . had ik niet durven verwachten. Het loopt nu alles heerlijk af . . . De uitvoering van dit werk is een stuk van ambitie. Ik althans stel er groote eere in, en zal

1) Zie over de hierboven en eenige der hierna genoemde personen het slot van dit artikel. Tevens wijs ik er hier op, dat de schrijfwijze der woorden, op enkele onbeduidende uitzonderingen na, letterlijk uit de brieven is overgenomen.