

fereerden? Vraagt gij mij of ik daarin belang stel? zoo antwoord ik U ja, omdat ik mijn werk in niemands handen liever zag dan in de Uwe.

Verschoon mijn gekrabbel en mijn langen brief. Ik had (zou Voltaire gezegd hebben) geen tijd om een korteren te schrijven... Groet hartelijk uw wijfje en ook den goeden broeder Willem. Van harte, maar in alle haast t. t. Tollens".

Rotterdam 20 feb. 1835.

En den 22en Maart kon Tollens schrijven: „Het was mij regt aangenaam, mijn Vriend! uit den Uwen van gisteren te vernemen, dat gij Eigenaar van mijne Bundels bij Immerzeel geworden zijt. . . ;voor N. 9 ¹⁾ hebt gij veel geld gegeven. Ik herhaal U echter, dat ik regt blij ben, dat een en ander in Uwe handen geraakt is, en dat ik vooral ongaarne zou gezien hebben, dat N. 9 in andere handen gekomen was.

De koop van N. 11 ²⁾ door Wijt hou ik, warelijk, zoo dwaas niet berekend. . . . Ik zou volstrekt alle geweldige maatregelen, om die nu reeds meester te worden, afraden en stem dus tegen het advies van Mr. Muller. Later zult gij er gemakkelijker kunnen aankomen. . . Intusschen kunnen wij ook afwachten wat er van het Tuiltje ³⁾ worden zal. Immerzeel zal mij deswegens wel spoedig aan boord klampen. Ik wenschte dat ik, zonder een zweem van kwade trouw, van mijne ligvaardige belofte te dien aanzien kon ontslagen raken. . . Het spreekt van zelf, dat ik geen ander doel heb dan om uw uitzigt op een eventuele complete uitgave van mijne niet afgekeurde werken te verwezenlijken. Dat is een afgehandeld punt. Daarbij zal dan natuurlijk ook ingesloten zijn wat ik nog, onuitgegeven, mogt hebben of krijgen. . . In haast, t. t. Tollens"., waarop 22 Juni 1835 volgt: „. . . Immerzeel heeft mij reeds voorlang . . . om de nieuwe uitgave van het Tuiltje aangezocht. Ik heb hem nog niet geantwoord. . . Een bundeltje Mengeldichten of Verstrooide Gedichten zal, na het Tuiltje, het eerst aan de beurt liggen, maar daarover spreken wij, hoop ik, nog wel eens vooraf. Met vriendschap t. t. Tollens".

Langzaam aan wordt getracht Wijt en anderen af te kopen; „maar", schrijft Tollens 26 Oct. 1835, „Wijt is met zijn

1) Minnedichtjes. 2) Nieuwe Gedichten. 3) Dichtbloemen bij de Naburen geplukt.