

DS. THOMAS HOOG 1763—1829  
DOOR C. J. GONNET

**H**ET wordt langzamerhand eene eeuw dat Thomas Hoog, een waardig burger, die zes en dertig jaren lang als Predikant der Hervormde Kerk te Rotterdam zijne gemeenteleden was voorgegaan en hun den weg der zaligheid had gewezen en aanprezen, voor goed het hoofd ter ruste legde.

Zijn naam klonk bekend in de Stad aan de Maas, want het getal van verwanten, die hem met eere voerden en van zijne voorvaders, die hem gedragen hadden, was er niet gering. Waarschijnlijk was hij er het eerst gehoord, toen John Hog (dat in Holland *Hoog* werd), A<sup>o</sup> 1662 Predikant te South-Leith in Schotland, ter tweede helfte van de 17e eeuw den dienst aanvaardde bij de Schotsche Gemeente te Rotterdam. In 1679 was de broeder van dezen, Thomas Hoog, de overgrootvader van Ds. Thomas Hoog aan wien deze regelen zijn gewijd, uit Schotland ook naar Holland gekomen. Hij was artium Magister, werd Rector van de Latijnsche school te Goes, in 1689 Predikant te Delft en in 1699 te Rotterdam.

Zes generatiën van het geslacht Hoog hebben zich vóór onzen Thomas aan den predikdienst verbonden, en nog eenige nà hem, dus is zijn geslacht wel onafgebroken geweest een steun van de Vaderlandsche Kerk. Maar het is niet de bedoeling ver achterwaarts of vooruit te zien, doch slechts eenige woorden te spreken over den Evangelieverkondiger, wiens woord in den nieuweren tijd zoovele hoorders boeide.

Hij werd geboren te Rotterdam den 25en Mei 1763, waar zijn vader President-Schepen in den Hove en de Hooge Vierschaar van Schieland was en, na eene behoorlijke voorbereiding op het Erasmiaansch Gymnasium, vertrok hij in 1779 naar de Leidsche Akademie en genoot er een onderwijs waaraan hij, ook in latere jaren, steeds met hooge ingenomenheid en geestdrift terugdacht. Daar werd hij, bij een gelukkigen aanleg, nauwgezette ijver en aanhoudende vlijt, gevormd voor den Evangeliedienst, die van zijne eerste jeugd af, de lust zijns levens was. In 1787 nam hij op zich