

het Herders- en Predikambt te Katwijk aan den Rijn, maar reeds in het volgende jaar werd hij beroepen naar Amersfoort. Dit kan wel in verband hebben gestaan met teedere aangelegenheden, dewijl hij den 2en December 1788 in den echt trad met Johanna Jacoba Scheltus, uit zijne nieuwe standplaats. Aan beroepen tijdens zijn verblijf aldaar, naar Zutphen in 1788, Middelburg in 1789 en het Gasthuis van Delft, gaf hij geen gehoor. Toch was zijn verblijf in Amersfoort niet van langen duur. In 1791 vertrok hij naar Leeuwarden, misschien daartoe aangezet, omdat hij er zijn ouden akademievriend Albertus Brink als ambtsbroeder naast zich zou hebben, want hij was in Leeuwarden gewoon met dien achtenswaardigen Predikant, zoo ter eigen opwekking als tot vereeniging in den geest, elken dag een bijbeltekst tot voorwerp van overdenking te stellen. Maar die vriendschappelijke en stichtelijke omgang werd ras afgebroken. Een goed jaar later volgde voor Ds. Hoog een beroep naar Rotterdam, waaraan hij niet kon weerstaan, omdat het hem terugbracht naar zijne vaderstad, waar hij verder werkzaam bleef tot aan zijn dood, op den 28en November 1829.

Ziedaar eenige jaartallen, die elkaar snel opvolgen, maar dat er reden voor was kan afgeleid worden uit hetgeen nog volgt, hier en daar ontleend aan het levensverhaal, in handschrift opgesteld door zijn zoon Isaac Marius Thomas Hoog, die zelf Predikant was en het dus goed kon weten en beoordeelen.

De predikwijze dan van Ds. Thomas Hoog, om daarover het eerst te spreken, was ernstig, getrouw, gemoedelijk. Zij kenmerkte zich door eene gezonde uitlegkunde en duidelijke voorstelling. Voor zijne hoorders dus ongemeen aantrekkelijk.

Hij was oprecht en waardig, ongekunsteld, nederig, zachtmoedig, door allen die hem kenden geacht en bemind. Nauwgezet voor zichzelf, toegevend voor anderen. Hij schitterde niet, maar was meer dan hij scheen; een man des vredes en der liefde. Afkeerig van alle twisten en partij-schappen. Daarentegen een degelijk voorstander van onbekrompenheid, mildheid en Christelijke verdraagzaamheid. Zijn hart klopte voor de vriendschap en hij heiligde haar aan den Godsdienst.