

bijeenkomst had plaats 25 April. Opnieuw zond men Dordt een brief en 8 Juni bij een tweede conferentie in de Maasstad kregen de opponeerende steden een nietszeggend antwoord met de uitvlucht, dat de stad nog geen dag voor een samenkomst kon bepalen, daar haar pensionaris voor gewichtige zaken in Denemarken vertoefde.

In het raadhuis op de Hoogstraat, waar de afgevaardigden der verbonden steden vergaderden met de Rotterdamsche burgemeesters Symon Verhaven, Adriaen Keyser en Henrick Nobel en met den pensionaris Hugo de Groot, liet men zich zoo niet met een kluitje in het riet sturen. Dan moesten de Staten-Generaal maar uitspraak doen in deze kwestie. Een door De Groot opgestelde remonstrantie werd 's Maandags 11 Juni aan de Staten gepresenteerd. Behalve op het onrecht om westersche wijnen aan het stapelrecht te onderwerpen werd gewezen op de veel hoogere rechten, die Dordt hiervan hief dan van andere soortgelijke goederen.

Rotterdam liet het niet bij woorden. De vroedschap benoemde 11 Juni vier harer leden om burgemeesters in deze zaak terzijde te staan. Van oordeel, dat men geweld met geweld mocht keeren, zond zij tegenover de gewapende uitleggers (= wachtschepen) van Dordt er ook drie op de Lek en den IJssel, bemand met stadswaardgelders. Eenige schepen met wijn gingen nu exprès de Lek en Merwede op zonder Dordt aan te doen. Toen deze ongemoeid bleven, keerden de gewapende schepen terug, doch zij bleven beschikbaar om zoo noodig weer in dienst gesteld te worden.

De Staten ontboden beide partijen voor zich op 1 September. Tot zoolang zou Dordt zoo bescheiden en gematigd mogelijk optreden „als sy (= de regeerders) tot onderhoude van goede vrintschappe met haare nabuurige steeden voor de laatste drie jaaren hebben gedaan”. Dordt bewilligde daarin; de andere steden moesten eerst onderling overleg plegen.

Rotterdam vertrouwde haar buurvrouw blijkbaar niet en de vroedschap hernieuwde 25 Juni haar besluit van 11 Juni. Bleek het niet, nog dienzelfden dag, dat dat wantrouwen gewettigd was? Schipper Adriaen Adriaensz. van Bouckhoven, die 13 Juni onder convooi westersche wijnen langs