

windstilte moest hij het schip in handen der Dordtenaren laten. Bij het bericht van deze „wreede ende vyandelycke daet” liep natuurlijk te Rotterdam alles te hoop en de be-roering werd nog heviger, toen 's nachts een der gekwetsten aan zijn wonden stierf.

Welke Rotterdammer kon nu nog aan een compromis denken? Den volgenden morgen verscheen de kapitein met zijn getuigen voor de vroedschap om het gebeurde mee te deelen; daarna werden zij onder eede door schepenen verhoord en ten slotte trokken zij met gedeputeerden naar Den Haag om verslag uit te brengen aan den prins, die, hopende een minnelijke schikking tot stand te kunnen brengen, afgevaardigden van beide steden juist tegen dezen dag bescheiden had. Zonder verwijl zond de stadhouder nu een commissie van drie leden naar Rotterdam en Dordt om een onderzoek in te stellen en moeite te doen om verdere vijandelijkheden te voorkomen. In alle vroegte vergaderde deze den 28sten te Rotterdam met schout, schepenen, burgemeesteren en enkele vroedschapsleden en slaagde er tenminste in den uitlegger dezer stad, sinds den vorigen dag weer op stroom liggende, te doen terugroepen. De nieuwe inbeslagneming van den Dordtschen uitlegger, die nog altijd in de Leuvehaven lag, kon zij echter niet opgeheven krijgen. Daarop gingen de heeren naar Dordt, doch zonder dat het hun gelukt was de gemoederen in de Maasstad tot kalmte te brengen. De gekwetsten en de familie van den doode eischten schadevergoeding en de stad meende met niet minder tevreden te kunnen zijn dan met dadelijk ontslag uit het arrest te Dordt van hun schipper en schuit.

Dordt had getriomfeerd, doch reeds den volgenden dag maakte haar overmoedige stemming eveneens plaats voor woede, wraakgeschreeuw en strijdlust. Wat er dien dag gebeurd is, kan men dan ook wel een ongehoord feit noemen. Haar gedeputeerden Pompers de Roover, schepen, Cornelis Adriaensz. Teresteyn, oud-raad en tesorier en Jacob Berck, ridder, eerste raad, pensionaris en secretaris der stad, die op hun reis van Den Haag naar Dordt om een voorslag tot schikking van den prins over te brengen, Rotterdam passeerden, werden daar afgewacht door een bode of roede-