

Aan het eerste schrijven moet voorafgegaan zijn, dat de kastelein of het stadsbestuur door de R. K. partij te hulp geroepen is. Vermoedelijk hebben ook de kerkmeesters wat van zich doen hooren. Op den eersten Zaterdag in Maart 1730 zijn daarop 's middags om drie uur burgemeesteren van Delft te Delfshaven gekomen en heeft er op het stadhuis aldaar een conferentie plaats gehad tusschen deze heeren, den kastelein en „de principaelste” van beide partijen. Burgemeesteren beslisten toen, kool en geit sparende, dat de partijen samen met één kerk zouden doen. Vermoedelijk om ongelukken te voorkomen, vonden zij goed, dat de Roomsch-Katholieken aan de bestaande kerk een tweede sakristie zouden bouwen, waartoe de kastelein „de behulpsaeme hand” zou bieden.

Kort daarna blijkt, dat Jacobus van der Sluys en Leendert Blommendael <sup>1)</sup>, dat zijn de beide kerkmeesters, „geweygert hebben de kerck te openen om de sacristie te doen bouwen”. Als zij door den kastelein op de beslissing van burgemeesteren gewezen worden, antwoorden zij, dat de heeren beloofd hebben geen ander priester toe te laten dan „die sijn sending heeft van den vicarius Berkman Woutiers” en dat dus het bouwen van een tweede sakristie onnoodig is. Dan gelasten burgemeesteren den kastelein bij expresse schrijven van 17 Maart, de kerk onverwijld te sluiten.

Daarmee zat nu ook de partij van Van Biesbrouck zonder kerk. Dit heeft enkele maanden zoo geduurd. Dan is er weer onderhandeld. Van de hervatting der besprekingen hooren wij niets, maar wel vernemen wij het resultaat. Van het bouwen van een tweede sakristie wordt afgezien. De Roomsch-Katholieken leggen zich neer bij het verlies van de kerk, een zwaar offer voor een meerderheid. Zij krijgen echter het recht, tegen den achtermuur van de Lange-Dijkstraatsche kerk en op grond, daartoe behoorende, een nieuwe kerk te bouwen tegen een aan de Oud-Katholieken te betalen vergoeding van 238 gulden. Het is de kastelein, die dit vergelijk tot stand weet te brengen blijkens zijn schrijven aan burgemeesteren van 13 Augustus 1730. Dit schrijven

1) Leendert Blommendael was de schoonvader van Cornelis Coebergh. Zie Rott. Jaarb. 1926, blz. 89 vlg.