

eindigt met het verzoek, dat de kerk „nu op 't spoedigste mag geopent werden, opdat de godsdienst der Jansenisten daarin als voordesen onverhindert mag werden geoëffent". Het antwoord van burgemeesteren ontbreekt, maar het is ongetwijfeld toestemmend geweest.

Intusschen had deze zaak natuurlijk ook de aandacht van den Hervormden kerkeraad te Delfshaven getrokken. Reeds op 21 Maart 1730 en vervolgens nog „eens en andermaal" had deze zich tot burgemeesteren van Delft gewend met het verzoek het bouwen van een tweede „paapsche" kerk niet toe te staan. Burgemeesteren hadden op deze verzoeken geen beslissing genomen. Dit komen wij te weten uit het schrijven, waarmee gedeputeerden van de synoden van Zuid- en Noord-Holland zich wenden tot de Staten van Holland. In dit stuk wordt een uiteenzetting gegeven van wat er te Delfshaven gebeurt – namelijk het bouwen van een tweede „opzigtelijke Paapsche kerk", waarin „staat gesonden te worden een Jesuit off Jesuitsgesinde priester" – en aangedrongen op een verbod. Overeenkomstig art. 10 van het plakkaat van 21 September van hetzelfde jaar 1730, waarbij de bouw van nieuwe kerken in de stemhebbende steden aan de beoordeeling van burgemeesteren werd gelaten, besloten de Staten „het versoek te renvoyeeren aan burgemeesteren der stad Delff, ten eynde om daarop te disponeeren". Dit besluit werd genomen op 31 October 1730<sup>1)</sup>. Het kwam achter de gebeurtenissen aan, want reeds den 24sten October hadden burgemeesteren Henricus Franciscus Cock „geadmitteert als pastoor der Roomsche kerk of statie der Jezuieten te Delfshaven" en deze had reeds sinds Zaterdag 28 October de geestelijke functies uitgeoefend. Het bouwen van de nieuwe kerk was volgens de eerste aantekening in het door H. F. Cock aangelegde doop- en trouwboek aangevangen op 28 Augustus 1730 en had dus precies twee maanden geduurd. Met de opening van dit kerkje was de scheuring voltrokken. Tegen den achtermuur van het oude kerkje, dat sedert de Oud-Katholieke kerk heette, stond nu de nieuwe Roomsche

1) Resol. der Staten van Holland 31 Oct. 1730; Groot placaatboek VII, 580. Zie ook: Knuttel, De toestand der Ned. Katholieken tijdens de Republiek, deel II blz. 165 noot.