

haven" 1). De herinnering aan de Oud-Katholieken is ter plaatse zoo volkomen uitgewischt, dat de niet weinige oude Delfshavenaars, wien ik er naar vroeg, eenstemmig verklaarden nooit van Oud-Katholieken in hun stadje gehoord te hebben. Op één uitzondering na: een inmiddels reeds overleden hoogbejaarde Delfshavensche wist mij voor enkele jaren volkomen juist de plaats aan te wijzen, waar de oude „Santeniste" kerk, zooals zij zich met een gangbare verbastering uitdrukte, had gestaan.

1) Naar pastoor W. J. de Vrij van de Oud-Katholieke kerk te Dordrecht mij welwillend meedeelde, bevat het archief van zijn kerk geen gegevens betreffende Delfshaven.

SLECHTE SAFE

31 Jan. 1421. Wij Jan Jansz. van Vorenbroeck ende Jacob Willemsz. van Hamert, scepenen in Rotterdam, oirconden, dat voir ons quam Jacob Gherrytsz. ende toegheden ons in den gehmeenen recht eenen scepenenbrief van rente inhoudende XX scellingen hollants jaers wel beseghelt, die gans ende gaef hadde gheweest, welke scepenbrief overmits des oirlochs wille, dat daer gheweest is in den landen van Hollant tuschen onse ghelieve ghenadigen heere hertoch Jan van Beyeren ende sine nichte vrouwe van Brabant ende van Hollant, gheberricht was in de mueren, soedat dieselve scepenenbrief in de muere ghearcht ende doergheten was, alsoe dat den ghemeen gherecht redeliken ende mogheliken dochte dat men den scepenbrief vorscreven verniewen soude mit een uuytschrifte daeraf ende hierna van woerde te woerden ghescreven staet:

Bronnen IV. 2091 en 1748.