

Intusschen was men begonnen den Nieuwen Waterweg aan te leggen en Pincoffs begreep, dat de bestaande havenwerken ten eenenmale onvoldoende zouden zijn na de voltooiing er van. Met het oog hierop richtte hij in 1872 de Rotterdamsche Handelsvereniging op met een kapitaal van 15 millioen gulden, gesteund door buitenlandsch kapitaal. Misschien hoopte hij op die wijze ook de Afrikaansche Handelsvereniging te steunen, door haar te verlossen van de betaling der enorme sommen die zij als interest aan bankiers betaalde, om haar in staat te stellen, behalve de enorme lasten, hooge dividenden over een kapitaal van bijna 6 millioen gulden te betalen. Niettegenstaande felle oppositie gelukte het hem de concessie voor die nieuwe havenwerken te verkrijgen en gesteund door Stieltjes werd het groote werk voltooid.

Doch het noodlot vervolgde hem; de Waterweg verzandde, het enorme kapitaal in de onderneming gestoken, wierp geen rente af, verschillende andere ondernemingen, zooals een groot goederenconsortium, de reorganisatie van den Centraal-Spoorweg, beantwoordden niet aan de verwachting. De Rotterdamsche Handelsvereniging, in plaats van de Afrikaansche te kunnen steunen, kwam zelve in groote financiële moeielijkheden. Door de relatiën van Pincoffs met den Koning van België, die toen in het midden van zijne Congo-plannen was, hoopte hij misschien de Afrikaansche Handelsvereniging te kunnen reorganiseeren of aan een Belgisch syndicaat te verkoopen. Doch hoewel de Koning hem zeer vereerende voorstellen deed om zich nauwer aan het bestuur van den Congo-staat aan te sluiten, gelukten de financiële plannen niet en toen de bankiers verdere voorschotten weigerden, werd de toestand onhoudbaar.

In Mei 1879 gaf Pincoffs den strijd op en vluchtte hij naar Amerika. Tot op het laatste oogenblik had het publiek niet het minste begrip wat de werkelijke toestand was. Op den dag zijner vlucht werden de obligaties van de Afrikaansche Handelsvereniging op bijna pari genoteerd.

De paniek die volgde, is onbeschrijfelijk. Het was niet meer dan natuurlijk dat algemeen werd gedacht, dat Pincoffs enorme sommen gestolen had en fantastische verhalen