

toe middelen te gebruiken, die ten hoogste afkeurenswaardig waren, in het geloof dat ten slotte alles terecht moest komen. Hij was zich bewust dat, als hij het kon volhouden, totdat de Waterweg voltooid was, de toestand gered was en dat, zoo de zaak viel vóór dien tijd, eene onbeschrijfelijke paniek zou volgen. Voor hem heiligde het doel de middelen en toen het bleek dat hij zijn doel niet kon bereiken en hij moest vallen, volgde voor hem de straf, die allen treft, welke zondigen tegen de moreele orde.

Maar het goede wat hij gedaan heeft, de stoot, dien hij gegeven heeft, die Rotterdam tot een van de grootste havensteden heeft gemaakt, zal niet worden vergeten en het nageslacht zal hem, met al zijne fouten en zwakheden, herdenken als misschien de meest merkwaardige figuur, die ooit in het Rotterdamsche handelsleven is opgetreden.

—

Dit artikel, oorspronkelijk bestemd voor het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, doch daarvoor afgewezen omdat de aangenomen tijdgrens opname uitsloot, heeft de uitgever, de heer Wouter Nijhoff, door vriendelijke bemiddeling van Dr. F. K. H. Kossmann, afgestaan voor het Rott. jaarboekje, waarin het, juist een eeuw na Pincoff's geboorte, gaarne wordt opgenomen, als aanvulling van het voortreffelijke In memoriam, bij zijn dood door den heer J. Hudig in het Jaarboekje 1912 geschreven.

De schrijver, Adolph L. Pincoffs, geboren te Rotterdam, 3 Juli 1852, was in 1916 advocaat te New-York.

„Na 1916” schrijft Nijhoff, „heb ik geen brieven meer van hem. Ik denk, dat hij toen of niet lang daarna gestorven is”.

Wij hebben het artikel gegeven zooals het ons in handen kwam, zonder aanvulling of wijziging. Alleen voegen wij er een paar brieven aan toe, door Lodewijk Pincoffs aan twee zijner vroegere stadgenooten geschreven, waaruit men kan zien, hoezeer zijn hart altijd aan Rotterdam gehecht is gebleven en hoe omgekeerd ook hier genegenheid voor zijn persoon is blijven bestaan.

Red.