

New York, 21 July 1908.

Geachte Heer Sijthoff¹⁾,

Hartelijk dank voor Uwe waarde letteren en voor de moeite die gij U voor mij geeft. De mij toegezonden couranten had ik reeds, zooals U dacht, voor eenige jaren ontvangen.

Omtrent het album refereer ik U aan het mij gezonden nieuwsblad van 7 April 1902, tweede blad; daarin wordt het nader omschreven²⁾. Indertijd werd mij door een mijner vrienden medegedeeld dat de familie Burger dat album had gekocht. Zeer dankbaar zou ik zijn dat te mogen ontvangen, het zou een zoo aangename herinnering voor mij en mijne kinderen zijn.

Maar ik mag U niet te lastig vallen, en geef het liever op dan te veel van Uwe belangstelling te vragen.

Wat betreft het ooit oprichten van een monument, een dergelijke eer verwacht ik niet, er is te veel gebeurd.

Ik ben nu over 81, werk nog geregeld, mis geen dag op kantoor en zijn de zaken ook klein en het leven werkzaam, ik verlies den moed niet.

Dat het mij van tijd tot tijd zwaar valt, begrijpt gij. De dood voor 7 jaren van mijne trouwe, goede vrouw na 48¹/₂ jaren gelukkige echtverbintenis was een vreesselijke slag voor mij, maar de toewijding en zorgzame liefde mijner kinderen, het bewustzijn (hoe verkeerd ik ook dikwerf handelde) dat ik nooit iets ten eigen nutte deed en dat ik niet geheel vruchteloos geleefd heb en het werkzame leven dat ik heb geven mij kracht en moed te volharden. Daarbij is de belangstelling die ik herhaaldelijk, ook niet het minste van U, mogt ondervinden groot en geeft mij moed te volharden.

Met groote belangstelling lees ik wat gij over Van der

1) C. Sijthoff, toenmaals directeur, thans president-commissaris van het Rotterdamsch Nieuwsblad.

2) Bedoeld is het album, dat Pincoffs bij zijn aftreden als raadslid van de burgerij ontving „als blijk van waardeering voor de vele en gewichtige diensten zoowel als raadslid als in andere betrekkingen gedurende een lange reeks van jaren aan Rotterdam bewezen”. Het werd door een bekend Rotterdammer aangekocht en verbrand.

Abraham van Stolk