

Linden<sup>1)</sup> schrijft, ik wist niet hij nog leefde, hij was een goede trouwe vriend van mij en de ambachtschool en Van der Linden blijven steeds onder mijne aangenaamste herinneringen. Groet hem hartelijk voor mij.

Wat mijn ooit n(aar) Rotterdam komen betreft, daarvan zal wel nooit iets komen; ik ben te oud.

Met innig genoeg en zal ik nader van U hooren.

Uw op(recht) toegenege

L. PINCOFFS.

Mr. Sijthoff,  
Direction Rotterdamsch Nieuwsblad  
Zuidblaak, Rotterdam.

— —  
New-York, 16 Nov. 1908.

Geachte Heer Spruyt<sup>2)</sup>,

Ontvang mijnen hartelijken dank voor de mij toegezonden wandelstok, die ik verleden week in goede orde ontving<sup>3)</sup>. Het is waarlijk een allerliefste attentie van U die mij veel genoeg gaf.

Aangename herinneringen werden bij mij opgewekt en het is, op mijn gevorderden leeftijd, zoo welkom te zien dat men nog niet geheel vergeten is.

Mocht ik U hier in eenig opzicht van dienst kunnen zijn, beschik dan vrij over mij.

Met oprechte hoogachting,

Uw dw. dr. L. PINCOFFS.

WelEd. Heer W. J. Spruyt W.Jzn.  
Rotterdam.

1) Hendrik van der Linden Dz., loodgieter, mede-oprichter van de ambachtsschool.

2) W. J. Spruyt W. Jzn., overleden te Rotterdam 6 Maart 1920 in den ouderdom van 84 jaar.

3) Dit was Pincoff's eigen wandelstok, die bij den boedelverkoop in 1879 ook onder den hamer gekomen was. De heer Spruyt zond Pincoffs op zijn jaardag altijd een gelukwensch, vergezeld van vele naamkaartjes van andere Rotterdammers.