

eeuw zeer gebloeid had <sup>1)</sup>. Onder de vele vreemde garensoorten, die hier ter stede toen, hetzij getwijnd, hetzij tot manufacturen verwerkt werden, kwam naast het Sleysiger (Silezische) Dantziger, Koningsberger en Hamburger garen ook het Brunswijksche veelvuldig voor. Aan het laatste herinnert nog de gevelsteen in een huis aan de Nieuwehaven, het Bronswijksche garenavat. Zooals men weet had de verpakking en verzending van garens vroeger in vaten plaats. Een andere huisnaam, die op dit beroep betrekking had, was „de vergulde twijnmolen” in de Spuisteeg.

In de 18de eeuw echter was het aantal twijnders reeds sterk gedaald. Door aaneensluiting en samenwerking had men toen getracht den toestand te verbeteren. De voorgenomen oprichting van het gilde „van de twijnhandelaars, couleur-twijnders en hare knechts” was daarvan het gevolg geweest. De heeren van de weth hadden, zooals wij hiervoor zagen, voor dat gilde 21 April 1733 een keur en ordonnantie vastgesteld. Art. 11 daarvan luidde: „Een yder zal gehouden zijn de merken, waeronder hij zijn garen van voornemen is te versenden, alvorens aen te geven, om in het Boek geplaatst te werden, op een boete van honderdvijftig guldens”.

De bedoeling van dit artikel was natuurlijk ook weer om het misbruik van andermans merken tegen te gaan, maar vermoedelijk is noch van het aanleggen van dit merkenboek, noch van de instelling van het gilde zelf iets gekomen. In de hoofdmannenlijsten worden die van het twijnhandelaarsgilde slechts ééns genoemd en van een gilde-archief, laat staan van een merkenboek van 1733, is geen spoor te bekennen.

Het aantal garentwijnders in Rotterdam was toen ook wel bedenkelijk klein en slechts een kleine kring van belanghebbenden was bij de zaak gemoeid. Na 1733 was dit aantal nog kleiner geworden. De rijke koopman Egbert Edens was in 1753 gestorven, Pieter Slijp in 1758 en Pieter Bisschop eveneens nog in dat jaar, zoodat vrij wel alleen overbleven de koopman Abraham Edens aan het Haringvliet en de zeer gefortuneerde Jan Bisschop in het Hang.

Het Rotterdamsche twijndersgilde (indien dit althans bestond) of anders de magistraat zal het Rotterdamsch merken-

1) Reeds in 1593 was hier een linnen- en garenmarkt opgericht.