

Het concept voor de publicatie van het volk luidde aldus:  
„Schout, Burgemeesteren en Schepenen der stad Rotterdam, in aanmerking nemende, dat in de critique toestand, waarin het lieve Vaderland en deze stad zig thans bevinden, niets van meer belang kan worden gehouden dan de voortdoring van rust en goede orde. – Zoo is 't dat Mijneheeren voornoemt met advijs van de vroedschap alle burgers en ingezetenen willen aangemaant hebben van, daar de Fransche troupes de stad meer en meer naderen, zig met alle gelatenheid en onderwerping aan de bestelling der Goddelijke voorzienigheid in deeze te gedragen, en geene daden te pleegen, waardoor de Regeering zou worden belemmert om door het maken eener capitulatie (zooals daartoe reeds eene commissie is benoemt) voor de belangens van stad en burgerij zooveel mogelijk te kunnen zorgen, alles op poene voor die door woorden of daaden de rust en tranquilliteit zouden trachten te stooren, van zonder aanzien van personen, met alle vigeur te worden gestraft”.

Van al deze plannen is geen enkel uitgevoerd kunnen worden. Reeds den volgenden dag (19 Januari) moest de president-burgemeester mededeelen, dat de provincie besloten had de vijandelijkheden tegen de Fransche troepen te staken. Terstond werd nu de publicatie over de vrijwillige dienstneming ingetrokken en dit aan de burgerij bekend gemaakt en deze daarbij „sereuselijk” vermaand „om in haar loffelijk stil en bedaard gedrag, tog vooral thans bij aannadering van Fransche troupes te volharden”. Ieder, die door daden of gesprekken tot twist, tweedracht, of verbittering aanleiding gaf, werd met rigoureuse straffen bedreigd.

Terwijl intusschen de regeering op het raadhuis zich nog zoo goed mogelijk in het bezit der macht trachtte te handhaven, vergaderden de patriotschgezinde Rotterdamse burgers in den St. Jorisdoelen, vermoedelijk onder leiding van het ook te Rotterdam sinds October 1794 bestaande comité revolutionnair. Dit bestond uit acht burgers namelijk Cornelis Nozeman, Barend Fremery, commissionair, P. F. D. Chandon, een zeer heethoofdig en gewelddadig man, van wien in het vervolg van het verhaal nog dikwijls sprake zal zijn, H. W. de Quartel, commissi-