

deze troepen te richten. Renard en de ruiters werden in den stadsdoelen ingekwartierd. Op het bericht dat daar slechts vier bedden waren, transporteerde men de mannen naar het logement het Zwijnshoofd, terwijl de paarden elders onder dak gebracht werden. De infanterie werd in barakken of andere plaatsen gehuisvest. Nadat deze Franschen vertrokken waren, verscheen de adjudant-generaal, chef-de-brigade, Malher¹⁾ met 25 ruiters en 33 paarden. Of Pieter Paulus ook dezen hoofdofficier nog heeft toesproken, is niet bekend.

Malher werd om zijn beslissing gevraagd inzake de soldaten van het regiment Calmette en de zieken en gewonden in het hospitaal. Hij antwoordde, dat hij zelf met kolonel Spiering zou spreken en dat de gewonden en zieken in het hospitaal konden blijven, aangezien de Fransche natie geen oorlog tegen zieken voerde. Over het kleedingmagazijn van het corps landzaten in den Doelen werd met geen woord gerept. Men dacht zeker en terecht dat de Franschen zich dat wel uit zich zelf zouden toeëigenen. Later, op 25 Januari, werd de sleutel van het magazijn, waarin zich nog slechts datgene bevond, wat niet van de gading der Franschen geweest was met een kist bevattende 31000 gulden voor hetzelfde corps bestemd en die gelukkig aan de Franschen ontgaan was, aan de stadsregeering overgedragen. Dit geld werd later naar den Haag verzonden. Malher werd met zijn manschappen en paarden op het gemeenlandshuis van Schie-land ingekwartierd.

In verband met de komst der Franschen werden verschillende maatregelen genomen. De sleutel der kast, waarin men de poortsleutels bewaarde, werd aan de hoofdwacht in bewaring gegeven. De wachthebbende burgers moesten 24 uur achtereen dienst doen te beginnen om tien uur des avonds. Het sluiten en openen der poorten liet men voorloopig op den ouden voet. Het Boterhuis en de stads-karrestal werden ingericht tot stalling voor de paarden der Franschen, verder sloeg men twee loodsen op, een op het plein bij de Oostpoort en een op het plein der manege en

1) Deze huwde later met een der dochters van P. J. van Berckel, Nederlandsch gezant bij de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.