

Pieter Baelde, koopman op de Scheepmakershaven, die wel zeer Franschgezind geweest moet zijn, daar op zijn aandringen een publicatie tot de burgerij gericht werd, om haar op het hart te drukken de bezittingen der bij hen ingekwartierde Franschen als aan hun zorg toevertrouwd goed te beschouwen, en tot provisioneele schepenen Albert Barmester, Isaac Hubert Junior, koopman in de Boompjes, Joost van Vollenhoven, advocaat op de Wijnhaven, Gregorius Mees, koopman op de Nieuwehaven, Cornelis Blondel, Barthelemi Antoine Perier en Daniël Jacob Erberveld. Dezen behoefden geen eed meer af te leggen, maar slechts eene belofte in handen der wethouders, ook zij waren evenals de provisioneele wethouders en raden slechts voor zes weken aangesteld. Verder was nog in de vergadering verschenen een Engelsch officier, die kwam vertellen, dat hij nog dienzelfden dag met de bemanningen der ingevroren schepen en kanonneerbooten zou vertrekken. Dit schijnt werkelijk geschied te zijn, zonder dat zij door de Franschen werden lastig gevallen. De Raad riep verder de leden der vroedschap, die in de provinciale en generaliteitscollegiën zitting hadden, terug en vaardigde nog op last der oude Staten van Holland een bevel aan de bedienaars van het Goddelijk woord uit, dat zij nog slechts te bidden hadden voor hen, die „over ons gesteld zijn” en voor de algemeene rust en complete herstelling van den vrede. De bede om de wapenen van den staat tegen de Fransche natie te zegenen moest voortaan maar weggelaten worden. De predikanten schijnen over het algemeen niet veel met de nieuwe orde van zaken opgehad te hebben en hebben dit zeker in hun preeken getoond, daar eenige burgers al dadelijk kwamen klagen over het bidden en prediken van eenige predikanten. De regeering nam echter voorloopig nog geen maatregelen en zond de klagers met eenige vriendelijke woorden weg.

Op verzoek van burger Chandon kreeg de Fransche officier Renard bij zijn vertrek een certificaat van goed gedrag, voor hem en zijn manschappen. Dit fraaie stuk eindigt als volgt: „nous lui rendons le témoignage sincere de notre gratitude de cequ'il a bien voulu deferer en cela aux instances de nos bons citoyens, pour garantir l'heureuse revolution