

vrederechters, 't zeegerecht, baljuwen dijkgraaf van Schieland en de schepenbanken in Cool en de andere ambachtsheerlijkheden der stad. De kiezers weigerden dit echter en verklaarden, dat zij de taak, waarvoor zij benoemd waren, verricht hadden. Men besloot dus de burgerij op Zaterdag 24 Januari des namiddags 3 uur in de Prinsenkerk bijeen te roepen tot het kiezen van nieuwe kiezers. De kiezers vroegen nog of zij de Remonstrantsche of Engelsch-Episcopaalsche kerk tot een club of vergaderplaats mochten gebruiken, doch ontvingen daarop geenerlei antwoord. Tot slot bedankten de kiezers de raadsleden wegens het weigeren van alle salaris of vergoeding voor hun ambt.

Op verzoek van het revolutionnair comité te Amsterdam vertrokken Pieter Paulus en Jacob Reepmaker van Strevelshoek, vergezeld door Isaac Smits als „pennist”, naar Amsterdam. Zij mochten daar slechts beraadslagen over posterijen, militie, marine, koloniën, finantiën en justitie. Het raadslid Dirk Heyting werd aangewezen om met hen te correspondeeren. De raadsleden Messchert en Van Stolk verklaarden, dat zij met het te Amsterdam verhandelde niets te doen wilden hebben, daar zij aan de kiezers beloofd hadden zich slechts met „domestique” zaken te zullen bemoeien. Echter wilden de andere raadsleden van zulke protesten niets weten en verklaarden, dat zij niet konden worden geadmitteerd.

De beide afgevaardigden hadden een alles behalve aangename reis. Eerst verscheen de koetsier niet op tijd, daarna konden zij onderweg slechts een stuk gebakken brood of beschuit krijgen, daar alle levensmiddelen door de gedurig doortrekkende Fransche en Hollandsche troepen opgeteerd waren. In Lisse wist men zelfs niet, wat men aan 900 man Franschen, die daar met zware bagage verwacht werden, te eten zou geven. Hoe vermoeid en uitgehongerd zij ook te Amsterdam aankwamen, toch begaven zij zich dadelijk d.i. ongeveer 10 uur des avonds naar den Doelen op de Garnalenmarkt, waar het comité revolutionnair vergaderde. Zij spraken daar met generaal Daendels, die juist aan eene zware verkoudheid leed, en van wien zij hoorden, dat de afgevaardigden van verschillende steden reeds bijeen