

waren en zeer naar hen verlangden. Zij meldden zich nu bij de vergadering aan en werden met broederlijke toegenegenheid ontvangen. De vergadering besloot, dat alle steden, die reeds tot de revolutie toegetreden waren, twee afgevaardigden naar den Haag zouden zenden, waar zij Maandag 26 Januari te twee uur in het Heerenlogement zouden bijeenkomen. Tot dit besluit waren de vergaderden na overleg met de zich te Amsterdam bevindende representanten gekomen. Naar Rotterdam was reeds Jurriaen Ouddorp, lid van het comité revolutionnair, gezonden met het verzoek om afgevaardigdennaar den Haag te zenden. Met generaal Pichegru waren drie der representanten daarheen vertrokken, die het verlangen uitgesproken hadden, dat de afgevaardigden der steden daar zoo gauw mogelijk zouden verschijnen.

Jacob Reepmaker en Pieter Paulus overlegden wat hun nu te doen stond. In den morgen van Zondag 25 Januari om 9 uur begaf Pieter Paulus zich naar het huis van Hope, waar de representanten, zijnde de „citoyens” Belligarde, Portiez de l’Oise en Fraissinet, verblijf hielden. Hij had het genoeg met hen twee uren „geheel alleen” te confereeren. Het bleek hem, dat de representanten er zeer aan hechtten, dat de nieuwe vergadering van Holland zoo spoedig mogelijk zou worden geconstitueerd — „dit met het oog op hetgeen zij van ons wilden eischen” — en er orde zou worden gesteld op leger en vloot en financiën. Zij beloofden ook steun in geval de oude Staten van Holland moeielijkheden mochten maken. Ook bleek het Pieter Paulus, dat zij de oude Staten-Generaal wilden laten bestaan om aan de koloniën van den staat bevelen te geven, hoe zij zich onder deze omstandigheden te gedragen hadden en dat zij zich voor ondernemingen der Engelschen in acht moesten nemen. Paulus kreeg ook nog te hooren, dat de representanten, die met Pichegru naar den Haag vertrokken waren, bevel hadden, hem te requireeren om met hem over de zeezaken te spreken. De inhoud der conferentie kon in het kort samen gevat worden in de woorden, „qu’il fallait agir”.

Na de conferentie besloten Paulus en Reepmaker hun „pennist” Smits nog denzelfden dag naar Rotterdam te