

zouden dan de kolonel en de verdere hoofdofficieren en adjudanten uit de geheele schutterij gekozen worden. Van dit kiezen der officieren en onderofficieren heeft later de stadsregeering niet veel genoegen beleefd.

Wel leest men noch in de Rotterdamsche Courant noch in de officieele stukken iets van belang over het lastig vallen van andersdenkenden, maar toch schijnen de bekende Oranjegezinden niet geheel ongemoeid gelaten te zijn. Dominee Hoog (de „patriarche des stadhouderiens” van De Marivault) kwam zich namelijk bij den Raad beklagen over moedwil aan zijn huis gepleegd.

Intusschen hadden de raadsleden Beefthingh en Rotterdam een lijst opgemaakt van de hierachter gelaten goederen van de Engelsche natie, welke lijst in copie naar Amsterdam verzonden werd.

Voor de inkwartiering was een commissie ingesteld en niemand zou zich buiten deze met de inkwartiering bemoeien. De huizen der naar Amsterdam vertrokken burgers Pieter Paulus en Reepmaker zouden van inkwartiering vrijblijven. De burgers Stolker, Peij en Everts zouden een lijst der ledige huizen in de stad opmaken, dit met het oog op de geheel onvoldoende ruimte voor inkwartiering. De Oosterkerk was ook al voor inkwartiering aangewezen, zoodat voor de godsdienstoefeningen alleen Grootekerk en Zuiderkerk beschikbaar bleven. Bij de inkwartiering heerschte nogal wanorde. Het raadslid Reepmaker kreeg, ofschoon hij van inkwartiering bevrijd was, toch soldaten in huis. De vrijwillige schutters traden nogal ruw op, zoodat een korporaal en drie schutters zelfs door den Raad vermaand moesten worden. Dit heeft er zeker ook toe bijgedragen, dat zij vervangen zijn door de schalisten, een corps van vrijwillige collectanten voor zoowel geestelijke als wereldlijke doeleinden.

Voor den 24en Januari was ook de burgerij in de Prinskerk bijeengeroepen teneinde die te vragen of een aantal posten bezet konden blijven door de door het oude bewind aangestelde personen of dat in die posten opnieuw moest worden voorzien. Het antwoord der vergaderde burgers luidde, dat de ambten van baljuw en dijkgraaf van Schie-