

was dit bericht ontvangen of Verdat liet per brief weten, dat hij geen paspoort zou viseeren, dat niet in het Fransch gesteld was. Hoe het eigenlijk met de paspoorten gegaan is, is onzeker; echter kwam later het raadslid Elinckhuyzen met een der adjudanten van Bonnaud tot overeenstemming omtrent dit punt.

Bij het bepalen van den dag voor het planten van den vrijheidsboom had Bonnaud gesproken over de mogelijke komst van generaal Pichegru met de representanten van het Fransche volk. De stadsregeering wilde hen graag in het gemeenelandshuis van Schieland onderdak brengen en zond de burgers Beelaerts en Meyners naar generaal Bonnaud om hem over te halen zijn woning te ontruimen en met de woningen der uitgeweken Engelschen Hopkins en Gibson genoeg te nemen. Deze weigerde echter volstandig zijn verblijf te verlaten, zoodat men genoodzaakt was voor Pichegru en de representanten de huizen der uitgeweken Engelschen Littledale en Allan en voor hun gevolg dat van Gibson te bestemmen; ook werd er voor stalling van 40 paarden gezorgd en werd er van het Timmerhuis haver, hooi en stroo gehaald.

De plaatselijke commandant Verdat was ontevreden over de wijze van inkwartiering. Hij wilde de 20 zich in de stad bevindende compagnieën infanterie zoo dicht mogelijk bij elkaar inkwartieren. Dit had een algemeene verandering dier kwartieren op Zondag 25 Januari tengevolge. Bij die gelegenheid deden de schalisten voor het eerst dienst.

Op dien Zondag moesten de raadsleden inplaats van tijdig naar huis te kunnen gaan, ten einde zich voor te bereiden op het feest van den volgenden dag, nog heel wat afdoen. Eerst kwam er een flinke lijst van den Franschen bevelhebber met opgave van hetgeen hij requireerde. Daar er nog geen commissie voor de requisites bestond, werd die lijst in handen gesteld van de commissie voor de inkwartiering; tevens verlangde deze bevelhebber, dat men dadelijk een „spatieus” huis beschikbaar zou stellen tot een Fransch postkantoor; daarvoor werd het huis van den uitgeweken burgemeester Van der Heim aan de Leuvehaven westzijde — laatst bewoond door ds. B. ten Kate, nr. 129 — aangewezen.