

De burgers De Jongh en Van Hoogstraten bleven bij Bonnaud met de representanten eten. Na afloop van het maal vertrokken de representanten naar den Haag, zoodat zij evenmin als generaal Pichegru, die niet verscheen, het planten van den vrijheidsboom bijwoonden.

Voordat de plechtigheid een aanvang nam, moest de vergadering nog eenige punten regelen; zoo werd er besloten dat het geschut van het bolwerk aan het Oudehoofd drie salvo's van 21 schoten op het oogenblik van het planten van den boom zou lossen. De president der kiezers was komen vragen, welke plaats hij en zijn mannen in den stoet zouden krijgen. Hij kreeg het antwoord dat de kiezers, wethouders en raden en baljuw en schepenen zouden voorgaan. Op verzoek der burgers, die den vrijheidsboom in den Doelen gereed maakten, werden van de hoofdwacht eenige mannen gezonden, ten einde het indringen der menigte in den Doelen te beletten.

Burger Chandon bracht vervolgens een Fransch en een Hollandsch vers, die aan den boom gehecht moesten worden. Het Hollandsche vers was door J. P. van Heel gemaakt. Zij luiden als volgt:

Accourez tous Patriotes Bataves
Et rangez vous sous cet arbre cheri
Rotterdamois! Entonnez le, ce cri:
Nous abjurons à jamais d'être esclaves;
Nous maintiendrons jusqu'au dernier soupir,
La Liberté sur les bords de la Meuse;
L'égalité, sa compagne gracieuse;
Repétons tous: Vivre libre ou Mourir!

en

Gelijk dees heerlijkste aller boomen
Nu vrij aan Maas en Rottestroomen
De fiere kruin verheft, bij 't vrolijk handgeklap,
Zoo moet hier tot aan 't eind der dagen
De Vrijheid welig vruchten dragen,
Zoo rijs ze, omhoog gevoerd door ware Broederschap,
Elk burger, thans gelijk, zweer hier waer de offers branden
Den volkeren vrede en heil den dood aen dwingelanden.