

ook een Nederlandsch vers, dat bij het planten gezongen is. Het is al even bombastisch als het Fransche en draagt den naam: De Triumpf van Nederlands Vrijheid.

Ook hiervan mogen eenige coupletten worden aangehaald.

1

Verloste Burgers! juichen wij
Op 't rookend puin der Dwinglandij
De Vrijheid klimt ten hoogsten trapp'
Met vrede, heil en broederschap.

2

Wij zijn door het Fransche Volk verlost
Die zegepraal heeft bloed gekost
Maar sweert dat Neerlands heldental
Dit op Brittanje wreeken zal.

3

God beurde ons uit het lage slijk
Maakt stroomen tot een harden dijk
De lucht getuigt, dat God, zoo goed
Voor Nederland nog wonderen doet.

4

Komt planten wij den Vrijheidsboom
Aan onzen hard bevroren stroom
O Burgers, nu verlost ontboeyt
Terwijl ons het vuur der vrijheid gloeit.

5

Komt bieden wij verrukt van geest. Triumpf!
O, Burgers! op dit vrijheidsfeest. Triumpf!
Met vrolijk juichend handgeklap
Aan ieder heil en broederschap.
Triumpf! Triumpf! Triumpf!

Deze verzen werden door de boekverkoopers Meijer en Danserweg tegen den prijs van drie stuivers uitgegeven.

Na het overreiken van het vers begaven de burgeressen zich weder naar den Doelen. Generaal Bonnaud sprak thans