

brachten de burgers Cornelis Lans, J. P. van Heel en M. M. de Monchy een lijst der benoemde officieren. Nog dien-zelfden dag kwamen eenige dier officieren zich over hun aanstelling beklagen. De Raad verwees hen voor hun bezwaren naar den eerstdaags op te richten krijgsraad. Het-zelfde geschiedde met de burgers die bezwaar maakten tegen de benoeming der officieren. Nadat de 12 compagniën in handen van wethouder De Jongh (eventueel te vervangen door wethouder Zeller) en het raadslid Plemp den eed hadden afgelegd was de schutterij in staat om de wacht van de zoogenaamde vrijwillige schutterij over te nemen. Tot kolonel werd benoemd de burger M. M. de Monchy en tot provisioneel secretaris G. van der Pals. Tot majoors werden benoemd H. Dufez, J. Johanneau La Regnière, Jan Have-laar Junior en Simon Lans en tot adjudanten met den rang van kapitein J. B. Bol, N. Haan, C. Boele en J. Terhoeven. De nieuwe kolonel De Monchy werd door de burgers Ellinckhuyzen en Van Hoogstraten aan generaal Bonnaud en den commandant de place Sergent voorgesteld.

De voornaamste bezigheid der schutterij was het betrek-ken der wachten, vooral die bij het raadhuis, waar de hoofd-wacht gevestigd was. Overdag was de wacht gehuisvest in het „corps de garde” onder het raadhuis, 's nachts werden de schutters in het raadhuis zelf ondergebracht. Na afloop der wacht werd er aan wethouders rapport uitgebracht. Dit rapport werd ook aan Bonnaud gezonden na eerst door den baljuw in het Fransch vertaald te zijn.

De regeling der maaltijden veroorzaakte ook nog eenige moeite. De kolonel wilde de schutters telkens in kleine troepjes naar huis zenden om te middagmalen. Als dit niet goed gevonden werd, moesten de schutters op kosten der stad gevoed worden. De kolonel had zelf al eenige keeren het ontbijt voor de schutters betaald. De Raad weigerde hier-voor geld ter beschikking te stellen. Hij wilde slechts eenig geld voorschieten. De kosten voor de maaltijden moesten uit de boeten der nalatige schutters betaald worden. Dit kon best voldoende zijn, als men maar niet teveel voor de maaltijden uitgaf. Voor het ontbijt was 2 stuivers per man al voldoende.