

schoenen. Hij betaalde deze met assignaten, die volgens de later te vermelden regeling, niet in stedelijke recepissen hadden behoeven verwisseld te worden. Echter besloot de stadsregeering dit „voor deze reis en zonder consequentie toch te doen. Een inspecteur des vivres requireerde vervolgens een plaats om 10 ovens op te stellen.” Men verwees hem naar den commissaire des guerres Legendre en wendde zich zelf om hulp tot Pichegru, waarvan de uitslag later vermeld zal worden.

Blijkens een publicatie der Staten-Generaal hadden de Fransche representanten te kennen gegeven, dat het noodig was, dat ten spoedigste verzorgd werden „eenige benodigheden tot onderhoud en kleeding der Fransche troupes vereischt bestaande dezelve in: „Tweemaal honderd duizend quintalen (centenaars) koorn, vijf millioenen rations hooy van vyftien pond, tweemaal honderd duizend rations strooy van tien pond, vijf millioenen schepels haver à 10 pond ieder, alle marksgewigt, honderd en vyftig duizend paar schoenen, twintig duizend paar laarzen, twintig duizend lakensche rokken en vesten, veertig duizend gebrijde broeken, honderd en vyftig duizend pantalons van grof linnen of tylt, tweemaal honderd duizend hembden, vijftig duizend hoeden, alles te leveren te Nymegen, Thiel en 's-Hertogenbosch in drie termijnen binnen één maand, en twaalfduizend ossen binnen twee maanden”.

De representanten deelden verder mede, dat zij in plaats van zooals dat in andere landen geschied was, zelve voor het binnenhalen van het geëischte te zorgen, aan onze natie een blijk van de goede gezindheid der Fransche natie wilden geven door dit aan het Nederlandsche bestuur over te laten. Voor de betaling zou later een schikking getroffen worden.

De Staten-Generaal drukten in hun publicatie de hoop uit, dat alle ingezetenen zouden medewerken; zij wilden alles aanbesteden en de zaak door de provinciën laten bekostigen. Aan de ingezetenen werd dan op het ernstigst onder het oog gebracht „de ongelegenheid, waarin zij zig zelve zouden stellen, wanneer zij daarin onwillig of zelfs agterlijk waren, want dat wij bewust zijnde van de serieuze intentie van bovengemelde representanten der Fransche natie, dat