

t' sloop gaen, daer ze bij elkanderen en de soldaeten rontom hen zaeten. Zij quaemen met langzaemen spoedt voor Dordrecht. Hier stapte Van der Meulen op t landt, en wederom komende nam hij wagens op Gorkum. Te Papendrecht hadden de gevangens vele bezichtigers, maer te Gorkum en van daer naer Loevestein noch veel meer. Eenigen groetten hen met meedoogentheit, anderen staeken met hun de spot en scholden hen uit voor arminianen en landtverraders. Eindelijk quam men aen het slot te Loevestein".

## VOOR DE MAST TROUWEN

Aangeteekend den 8 January 1640.

Jan Andriesz Bockhoven jongman van Schoonhoven, woont op de Wijnhaven, met Maritgen Hendricks jongedochter van Rotterdam, woont in de Schrijnwerckerssteegh.

Sijn getrouwt den 20 Januarii 1640 voor den Briel voor de mast op het schip de Tijger om de voorwint voortseylende, met consent van borgemeester Haerwijck, bewinthebber van de West-Indische Compagnie als gebleecken is bij attestatie, geteekent van schipper, stierman ende Geoffroy Cornelis sieckentrooster.

Ondertrouwregister der Gereformeerde kerk te Rotterdam; zie ook dat register op 15 Januari en 24 Juni 1640.