

militaire geteld worden, maar 'tgeen verder gaat en waaromtrent wij ons indedaad verleegen vinden is de verging van den commissaris over de vouragiën gevoegt bij den eisch van hondert man tot het transporteeren van vouragie gebruykt, en in assignaten tegen 50 sols daags betaald wordende, dat wij voor die assignats ook recepissen geven, de letter van het placcaat brengt het niet meede, dan zoo wij weygeren, zal het volk weygeren te werken en wij zullen genoodzaakt worden op requisitie werkvolk te bezorgen.

Het placcaat is met een goed oogmerk in de wereld gekomen, maar werkt thans volstrekt tegen ons. De Franschen geeven nu hunne assignaten uit tegens 9 st., daar zij die bevorens voor 6, 5 en 4 afstonden en dan nog alles duur betaalden, er is geen mogelijkheid die cendentie(?) thans zoo hoogst nadeelig voor onze finantien den bodem in te slaan, en de assignaten te beschouwen als vreemde spetien die yder taxeert naar goeddunken! te meer daar de order der representanten voor de militairen nog niet gekomen is, de officieren daarvan onkundig zijn en staande houden dat zij geen permissiebiljetten om te koopen van hunne chefs noodig hebben."

Verder drong het stadsbestuur op verandering aan, daar het overtuigd was, „dat de ruine van ons land noodwendig zal volgen, zoo het plan in stand blijft en de assignaten tegen 9 stuivers uitgegeven kunnen worden."

Half Februari verscheen in Rotterdam de „commissaire des guerres Villain faisant fonction d'ordonnateur". Deze burger reisde met een gevolg van zes personen en bestelde bij den kok Beysack een „diné fastueux", zooals wethouders en raden het in hun schrijven noemden. De kok had eerst de order aangenomen maar was later komen zeggen, dat hij, om hetgeen hij voor het diner noodig had te koopen, een permissiebiljet van Villain noodig had. Villain gaf hem dit, maar eenigen tijd later verscheen de kok weer en verklaarde, dat hij niets kon leveren zonder verlof van het stadsbestuur. Villain wendde zich nu met een brief vol klachten tot den Raad. Daarin zeide hij o.a.: „Je ne connois pas de pays dans le monde où l'on n'ait le droit d'exiger d'un traiteur qu'il nourrisse les étrangers, à moins d'une malveillance parti-