

7 en 11 kwamen tot hetzelfde resultaat als de andere. De gekozen gecommiteerden kwamen 27 Februari ten getale van 38 (Abraham van Stolk was ziek) in de Raadsvergadering. Zij werden in de Rekenkamer gelaten met verzoek daar niet eer uit te komen voordat zij 13 der hunnen tot kiezers gekozen zouden hebben. Het resultaat was, dat de burgers Jan Beeldemaker, H. A. Schadee, L. Verwijk, van Doorn, Bezoet, van der Pals, van der Lugt, Brem, Havart, Scherpenzeel, Westerbaen, Krul en Vogel gekozen werden.

Nadat de gekozenen nog eenigen tijd in de Rekenkamer met de 26 afgevallenen overlegd hadden, kwamen zij weer in de vergadering en bedankten den Raad voor de menigvuldige moeiten en zorgen ten beste der burgerij aangewend, welke altoos in dankbare gedachtenis gehouden zouden worden. Tot slot gingen de raadsleden één voor één in de Rekenkamer bij de gecommiteerden; hetgeen daar verhandeld is geworden, is niet bekend, blijkbaar stond het echter in verband met het kiezen van den nieuwen Raad, want op 2 Maart werden de burgers Hartog, Heijting en Van Hoogstraten aangewezen om met eenige gecommiteerden uit de kiezers het ceremonieel te regelen voor de installatie van het nieuwe stadsbestuur op 4 Maart 1795.

Dadelijk na de revolutie had het stadsbestuur aan Pieter Paulus in den Haag geschreven over het opheffen der sententiën tegen de Patriotten, over politieke gebeurtenissen uitgesproken. Pieter Paulus wist te bewerken, dat er dadelijk een publicatie werd uitgevaardigd, waarbij de terugkeer werd toegestaan van alle uitgewekenen en gebannenen wegens „Patriottismus”. Deze publicatie werd op 7 Februari in Rotterdam angeplakt. Wethouders en Raden waren er nog vlugger bij geweest en hadden reeds op Donderdag 5 Februari hunne medeburgers aan welke sedert de omwenteling in het jaar 1787 „politiquement” zonder rechterlijk vonnis de stad ontzegd was, uitgenoodigd tot hunne haardsteden en medeburgers weer te keeren ten einde door deze met die liefde, genegenheid en broederschap ontvangen te worden, die zij verdienden.

Onder de eerste der terugkeerende bannelingen, behoorde de bekende dominee Le Sage ten Broek, die per brief aan den