

A. C. Hauck ook verbindt hem niet zonder wettelijke reden weg te zenden. Egter behoude ik mij het recht, als hij na verloop van eenig tijd zich niet tot de Schilderkunst schikken wil, van mij te laten gaan.

Art. 4. Zal Job Bakker aan mij A. C. Hauck 's jaarlijks betaalen de somma van tweehondert en vijftig gulden, beginnende met primo October 1784, eindigende den laasten September 1788 om te betaalen alle vierendeel jaars de vierde part van het geaccordeerte met de somma van twee en dertig guldens en tien stuivers.

Art. 5. Zal Job Bakker zorg draagen om best mogelijk voor te koomen, dat voornoemde zijn zoon mij nooit mislijd, het zij vroeg of laat, zoo lang als hij bij mij in de leer staat, iets wat het schilderen betreft te doen zonder mijn weeten of onder mijn naam iets te schilderen, te verkoopen of weg te geeven, maar hem aanhouden en aanspooren, dat hij mij in alles getrouw en gehoorzaam is.

Ten bewijze van genoegenneeming met de voorgaande Articulen en Voorwaarden onderteekent: J. Bakker.

Waartegen ik mij verplicht om aan Cornelis Bakker van wien ik gehoorzaamheid eische, zoo veel als mij mogelijk is, de beste lessen te geeven in de schilderkunst en hem gelijk een goede vader in mijne voorzorge te neemen.

Rotterdam den 30 September 1784. A. C. Hauck".

Onder deze voorwaarden begon Cornelis Bakker zijn langdurige loopbaan als kunstbeoefenaar en -paedagoog, die eerst is afgesloten met zijn dood op 9 Januari 1849 en waaraan te dien tijde door velen hulde is gebracht.

Voor bijzonderheden zie men b.v. den Algemeenen Konst- en Letterbode, de Rotterdamsche Historiebladen, alsmede de Levens van Nederlandsche kunstenaars van Immerzeel, e.a.

Zijn levensbeschrijvers hebben nadruk gelegd op zijn begaafdheid als onderwijzer, als hoedanig hij het uitermate volhandig had. Tot zijn meest bekende leerlingen behoorde de later bekende historieschilder J. H. van de Laar, wiens zuster met een zijner zoons in 't huwelijk trad.

Immerzeel heeft zijn leedwezen uitgesproken over het feit, dat Cornelis Bakker zooveel tijd heeft moeten offeren aan