

de zerken 7, 8, 21 en 22 staat het monument met opschrift, dat het bestuur van de Waalsche kerk, uit piëteit en ter vastlegging van het feit der overbrenging, in 1924 daar heeft opgericht en waarvan een afbeelding dit artikel vergezelt <sup>1)</sup>.

Nu eerst een enkel woord over den toestand der zerken, zooals zij thans op Crooswijk zijn neergelegd.

Om dien te begrijpen, moeten wij even teruggaan tot het jaar 1795, toen ook de Rotterdamsche autoriteiten hun begrip van vrijheid en gelijkheid meenden te moeten demonstreeren op een manier, die wij thans niet anders dan uiterst kinderachtig kunnen noemen. Reeds in Maart van dat jaar had de Raad besloten, „om alle plaetsen van distinctie in de vier Nederduitsche en Fransche, Engelsche en Schotsche gereformeerde kerken weg te nemen en in derzelve plaets te maken ordinaire zitbanken als ook om alle wapens in gemelde kerken af te nemen”. Van de zerken was dus toen nog geen sprake. Deze kwamen er later bij.

Een commissie werd benoemd om met kerkmeesteren over de uitvoering te spreken en nadat dit onderhoud had plaats gehad, werd besloten:

1<sup>o</sup>. dat van stadswege ten profijte van de gezamenlijke diaconieën de wapenborden zouden worden afgenomen <sup>2)</sup>,

2<sup>o</sup>. dat andere banken voor de regeeringsbanken in de plaats zouden komen en

3<sup>o</sup>. dat het uithakken der wapens etc. op de zerken door kerkmeesteren zelf zou worden uitgevoerd en aan hen zou blijven „gedemandeerd” (Vergadering van kerkmeesteren 10 Aug. 1795).

In de volgende vergadering van kerkmeesteren, van 14 Aug. 1795, werd den rentmeester opgedragen zich met

1) Het opschrift van het monument vermeldt alleen de namen van een paar professoren met die van den Amsterdamschen geschiedschrijver Gerard Brandt, die toevallig hier ter stede overleed. Had daarop ook een burgemeester (Van Teylingen), een schout-bij-nacht (Johan Snellen), een geneesheer (Hovius) en een philantroop-kunstverzameelaar-garentwijnder (Jan Bisschop) geen plaatsje mogen vinden?

2) In de Rott. courant van 23 Mei 1795 is afgedrukt de Bekendmaking van Wethouders en Raden over het afnemen van de wapenborden, d.d. 21 Mei. Vooral de considerans is allervermakelijkst om te lezen.