

behoefden J. Th. Brouwer, I. H. L. van Doorenmalen en P. J. Maseur een ruimen afzet.

Vooraf echter moeten de Thompson's, die aan de Hoogstraat bij de Nauwe Marktsteeg hun boekwinkel hadden, hier worden genoemd. Achtereenvolgens gaven Jacobus Thompson (1791-1841), J. J. Thompson (1814), gebr. Thompson (1828), T. L. Thompson (1831-1834) en W. Thompson (1835-1838) vele interessante prenten uit, van welke er echter slechts enkele in het gemeente-archief zijn te vinden. Eerstgenoemde gaf zijn opdrachten aan de houtgraveurs J. van Lieshout <sup>1)</sup>, en D. en H. van Lubeek <sup>2)</sup>, maar hun houtblokken zijn later door Glenisson en Van Genechten overgenomen, en berusten thans waarschijnlijk in het Folkloristisch museum te Antwerpen.

Door J. B. Ulrich werd de hierbij afgebeelde, eigenaardige kinderprent uitgegeven, den lof der Oranje's verkondigende <sup>3)</sup>. Ook deed hij een prent 't licht zien met een afbeelding van een zeemonster van Vilerval, een pendant van het „bête de Gévaudan", één van die zeeslangen, die nog telkens in den komkommertijd uit zee schijnen te komen opduiken. En dan de afbeelding van mijnheer en mejuffrouw „Altijd Dorst", van wie eerstgenoemde altijd bier, zijn eega steeds koffie dronk, een navolging waarschijnlijk van een prent van Renner te Neurenberg. Dat de prenten van Ulrich in den smaak vielen, bewijst de navolging door Brepols.

Zoowel Wijnhoven, Hendriksen als Hoffers hebben de ontvoering van Huig de Groot in beeld gebracht, doch me dunkt dat laatstgenoemde het bij de kinderen zal hebben gewonnen. Het onderschrift van het prentje, waarop de

1) Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek III, 771.

2) Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek III, 795.

Nu naar dit artikel verwezen wordt, maakt de schrijver ervan van de gelegenheid gebruik het hier aan te vullen en te verbeteren. D. is niet Debora, doch Dirk. Dirk van Lubeek, plaatsnijder, geboren 16 Januari 1747 te Amsterdam als zoon van Jacobus en Maria Jonkman, stierf te Kralingen 13 Nov. 1819, oud 72 jaar. Hij woonde sinds 1791 aan de Kortekade en bij zijn dood aan den Hoogedijk. Zie Archief Kralingen nr. 45 akte 74, nr. 336 wijk D 27 en nr. 338, lijstnummer 398. Red.

3) In 1916 aan het Archief geschonken door den heer P. Schrameier Verbrugge te Rotterdam.