

No. 4.

Ziet kinderen, wilt deez' Prent beschouwen,
Blijft op **ORANJE** steeds vertrouwen.



Wie zalver datot Duitje niet,
Ziet het geen Kwaadgrond.



Wie draagt men de Kroon,
Die alts ons en heet behoort.



Orzo Zin vol Glorie,
Schiemt voor **ORANJE** Victorie.



Mijn hart en hand,
Bind Vriendschapsband.



Als Schutter van den eersten bin,
Doen 't voor de Koning wat ik kan.



Was Nassau die Spaansje
Verhanden van den Troon,
Was Willem van **ORANJE**,
Die ALBA gaf zije loon.



ORANJE BOVEN.



Gedienst, Veiligheid, Verbonden
In een-orangje-gekleete hand.
Die dit alts' eijg' bezocht
Is ook **ORANJE** geboort.

Gedrukt bij J. B. ULRICH, Westewagenstraat E, 512 te ROTTERDAM.