

gadering, dan hield hij geen schitterende redevoering. Daarnaast heeft hij nooit gestreefd, maar wat hij zeide was altijd een kunststuk van logica. Te boeien wist hij steeds door argumentatie en betoogtrant.

In zijn leven heeft hij ook groote bevrediging gevonden, die zeker niet in de laatste plaats bekroond is door zijn benoeming te Groningen tot doctor honoris causa. Hij had deze hoogste onderscheiding, die een intellectueel Nederlander te beurt kan vallen, ruimschoots verdiend.

Plate was de pionier van den vrijhandel. Men mag zeggen, dat hij de eerste in ons land is geweest, die het vrijhandelsbeginsel met kracht heeft verdedigd. En bij vriend en vijand zal altijd de overtuiging hebben voorgezeten, dat als Plate iets verdedigde, hij het deed uit volle overtuiging. Onberispelijk en onkreukbaar was zijn karakter. Hij had een rotsvast vertrouwen in de toekomst en de ontwikkeling der maatschappij en streng heeft hij vastgehouden aan zijn beginselen.

Dat groote karakter van Plate is een van zijn bijzondere eigenschappen, die ons met eerbied vervullen, als wij aan hem denken.