

ook in die tijd dat er zo een menigte zalm voor Dordrecht gevangen wierd, dat de meyden van die stad bij haar huur bedongen, dat ze daar maar tweemalen 's weeks van eten zouden, dog tegenwoordig zijn ze van die moeyelijkheid bevrijd.

„Wij gingen een boerin zien die in 't voorlede jaar ses soonen ter werelt gebragt had. Vier wierden' er gedoopt, en de oudste van alle leefde vier maanden.

„Een vrijster van 't zelve dorp heeft zeven jaren lang de snaphaan gedragen, zonder dat voor de geen diese was, bekend is geworden. Zij behoud nog de naam van DE GOETHEIT, zo als ze in 't zelve genoemd wierd: Tegenwoordig diend ze voor meyd bij de Heer van het dorp.

„Over eenige jaren stierf terzelter plaatse een visser genaamt Gerrit Bastiaansen, die agt voeten hoog was, en vijf hondert ponden woog, hoewel hij zeer mager was. Wij hebben in zijn huis geweest. Alle de deuren daarin zijn zeer hoog; zij lieten 'er ons eenige van zijne kleeren en ander goet zien <sup>1)</sup>).

„Ik heb UE. niets gezegt van de gewaande grondvest der stad Rotterdam, door zekere Roterius, zoon van een Koning der Sicambres, daar Trithemus in desselfs Historie (om niet te zeggen Roman of versieringe) van de oorsprong der Gauloisen, gewag van maakt. En vooraf diende ik UE. hier te zeggen, dat niet van zins ben met UE. over diergelijke stoffe te redeneren, alzo de onzekerheit van dusdanige dingen zo groot is, dat menze wel onder de fabelen mag schikken. De Roter of Rotte is een kleine rivier die zig in de havens van Rotterdam uitstort en die buiten twijffel haar naam aan die stad geeft. Of deze rivier de hare ontleent van de gewaande Roterius of van eenige andere stad die hij in de nabuurschap eertijds gestigt mogt hebben, zulks is een onderzoek dat ik iedereen die 'er lust toe heeft, wel wil overlaten.

„Nog een aanmerkenswaardige zaak diende ik UE. wel mede te delen. Eertijds vond een architect <sup>2)</sup> middel om de Toren van de groote Kerk, die overhellende was, weder te regt te brengen. Dit staat met alle deszelfs omstandigheden

1) Zijn portret en een zijner schoenen berusten in het Museum van Oudheden. Catalogus 1208-1210.

2) Nicolaes Jeremiasz. Persoons in 1651.