

begeerd. En als men de notulenboeken – voorzoover nog aanwezig! – doorbladert, dan ontkomt men niet aan den indruk dat het in die kleine republiekjes niet altijd pais en vree was, al ging het nu juist niet om staatszaken. In de vrij druk gehouden vergaderingen, waarheen ingelanden in sommige lanen werden opgezweept door de stereotiepe vermelding „op de boete” onder het convocatiebiljet, moet het vaak rumoerig zijn toegegaan. In het bizonder zal dit wel het geval zijn geweest wanneer in behandeling kwamen wijzigingen in het laanstatuut, de grondwet der republiek, waaraan met taai conservatisme werd vastgehouden; de invoering van een nieuw reglement, ter vervanging van het toen nog van kracht zijnde van 4 Mei 1696, op 31 October 1793 door de aanwezige ingelanden van de Eendragtslaan aangenomen, ondervond zooveel tegenstand bij de overige, dat het 5 Juli 1797 weer werd teniet gedaan. Maar ook andere dingen brachten de gemoederen vaak in heftige beroering. Bij uitvoerig contract op 30 December 1751 voor notaris Vroombrouk verleden, kwamen ingelanden der Boslaan eindelijk tot overeenstemming omtrent eenige sedert lang hangende oneenigheden o.a. met betrekking tot de varkenshokken en de kwestie of een vrouw en een huurder ook laanmeester konden zijn, welk laatste ontkennend werd beslist – de vrouw kwam echter zegevierend uit het geding.

De vergaderingen werden in den regel gehouden in den namiddag, in een herberg of woning in de buurt. Zoo vergaderden de ingelanden van de Eendragtslaan tot in 1831 in „de Groote Visschery”, een ontspanningsgelegenheid met kolfbaan aan den Binnenweg op den westhoek van de Waschbleeklaan (Mauritsstraat), later in „Ons Genoegen” aan den Binnenweg hoek Paardenlaan (Zwarte Paardenstraat), nog later ook wel ten huize van den laanknecht en ten slotte meestal bij een der ingelanden.

Ondanks de boete was de opkomst lang niet algemeen en als de vergadering wat lang duurde dan verliep deze – tout comme chez nous. Toen in de vergadering van 5 Juli 1797 lang gepraat was en eindelijk het bovenbedoelde nieuwe laanreglement verworpen, schoot er geen tijd over voor den af-tredenden laanmeester, burger Wijkmans, om rekening af te