

De zijlaan ging in 1896 over in handen van de Rooms-Katholieke gemeente, die ze, zoo we reeds zagen, gedeeltelijk bebouwde, zoodat er slechts een smalle gang overbleef.

In 1647 werd de Portugeesche kolonie uitgebreid door vestiging van enkele familiën, uit Antwerpen afkomstig, onder bepaling, „dat aen die van de voorschreeve Portugeesche Hebreuse Natie, die alhier ter Steede willen koomen wonen, sullen werden gegunt ende gegeven alle soodanige vrijdom ende voordeelen, als die van de Stadt Amsterdam haer geeven”.

Onder hen bevond zich de voorname en rijke familie De Pinto, een groote aanwinst voor de kolonie, maar evenzeer voor de stad. Aan deze familie ging het kerkhof door erfenis in eigendom over.

In 1668 stierf Abraham de Pinto en zijn erfgenamen, die te Amsterdam woonden, gaven de begraafplaats in bruikleen aan de Portugeesche gemeente.¹⁾ In 1682 reeds nam de Hoogduitsche Israëlietische gemeente, die zich in onze stad gevestigd had, de begraafplaats over. Waarom dit gebeurde, is niet duidelijk. De eigenaars werden hierin niet gekend, wat de overdracht feitelijk onwettig maakte.

In 1794 had er een tweede overdracht plaats, die nu in den vorm was. De eenigst overgeblevene der Spaansch-Portugeesche natie, David van Daelen, ontving van de nakomelingen van de familie De Pinto, die te 's-Gravenhage woonden, de som van f 104 voor onderhoudskosten, terwijl de Ned. Israëlietische gemeente eigenares werd. Eigenlijk een wat vreemde geschiedenis. Het zou begrijpelijker geweest zijn, indien de Ned. Isr. gemeente dit geld had ontvangen.

Toen deze laatste overdracht plaats vond, werd er sinds lang niet meer op het kerkhof begraven.

Reeds in 1695 was, daar de begraafplaats eerlang geheel St. Jacobslaan, mogelijk herinnerende aan den aartsvader Jacob en „Laan houw je maar stil”. Vermoedelijk was die laatste naam te danken aan een uithangbord in deze buurt.

Zie Rotterdamsche Straatnamen, 2de druk, pag. 227.

1) Zie voor het geslacht De Pinto „De 17de eeuwse Rotterdamse leerschool „Jesiba de los Pinto's” door Jac. Zwarts, opgenomen in het Rotterdamsch Jaarboekje van 1922.