

V. „dat gecomiteerden meenen redenen te hebben om uit naam hunner principalen plegtig voor het oog van gansch Nederland te verklaren, dat daar het gebeurde in Rotterdam door hen als een zuiver huishoudelijke zaak beschouwd word, alle middelen van constrainte, buiten die van persuasie en conciliatie niet anders zullen kunnen worden aangemerkt, dan als empieterende op de rechten van den burgerstand en als geschikt om den reeds te verregaande trotsch der Oranje en aristocratische cabale meer en meer te voeden en de te lang getergde wraak der brave en weldenkende patriotten openlijk te doen uitbarsten.”

VI. „dat de gecomiteerden alsnog blijven persisteeren bij de soutenuë, dat de insurrectie, in hunne stad voorgevallen door een in zich zelve gering geval ontstaan, maar in de gevolgen allerernstigst geworden, heilig is, en over zulks alle attentie meriteert, die de aart en de ernst der zake vorderen en dat zij uit dien hoofde het heilig besluit genomen hebben, om hunne principalen, zooveel in hun vermogen is en derzelve alzins wettige en door de tijdsomstandigheden imperieuselijk gevorderde demarche te handhaven, tot zij, voor overmacht moetende bukken, genoodzaakt zullen worden de volkszaak te moeten voor een tijd laten varen en alle de funeste en zeer zeker te voorziene gevolgen van alle daden van geweld en overheersching, vooral niet unaniem, maar misschien door eene geringe meerderheit van staatsleden genomen, te laten ter verantwoording van diegenen, welke, ten gevalle van alom verachte en strafwaardige deugnieten, niet ontzien, eerlijke vernederde patriotten in hunne ziel te grieven en den kloekmoedigsten hunner voorgangeren, zelfs met vervolging, ja met den dood te dreigen. Reserverende de gecomiteerden voor zich het indisputabel recht om ingevalle van gewelddadige overheersching de zaak in questie te trekken ter rechtbank van het gantsche Nederlandsche volk, dezelve aldaar te bepleiten met dien moedigen ijver, ware patriotten eigen en niet te rusten, voordat alle volksdwingelanden, onder welke benaming ook, uit den vrijen Bataafschen grond zullen zijn uitgeroeid, *al zou het desnoods den kop van den laatsten Bataafschen Brutus kosten.*”