

daar een menigte menschen gevonden, waaronder vele kanonniërs der schutterij met hun sabels gewapend. Hij had de menigte uiteen willen doen gaan, doch deze had zich daartegen verzet en de patrouille omsingeld. Hij had het niet geraden gevonden geweld te gebruiken om de woede van het volk en omdat hij zag, dat de talrijke menigte goed gewapend was; echter had hij onder de menigte een zekeren Sager herkend en hem aangemaand met zijn bende door te gaan. Deze had daarop gezegd: „Jongens, steekt uw geweer op” en daarop was de menigte vertrokken. Hoe bij deze gelegenheid de schutter Zeeuwen zich zoo kan hebben onderscheiden, dat hij daarvoor een bedankje van den raad kreeg, is mij onbegrijpelijk. Aan den commandant „temporair” der stad en aan den kolonel der schutterij werd een schriftelijke order gezonden om de Fransche huzaren te laten patrouilleeren en door het piket ronden te laten doen waar zij oordeelden dat dit noodig was om de rust en orde te bewaren. Verstoorde der orde moesten onder het raadhuis gevangen gezet worden. Bij het rondgaan der ronden werd echter niets verdachts gevonden; alles verkeerde reeds in diepe rust. Toch blijkt later, dat er nog al wat arrestaties gedaan waren. De gearresteerden waren uitsluitend patriotten.

De baljuw kwam berichten, dat een zekere Christaen Sager, oud 39 jaar en geboren te Hannover, als hoofd der rustverstoorders en als aanlegger der wanordelijkheden beschouwd kon worden. Hij kreeg op zijn verzoek tegen Sager een decreet van apprehensie en vertrok, vergezeld door het comité van waakzaamheid, dat de vergadering bijwoonde, een gerechtsbode, een patrouille schutters en eenige Fransche huzaren, ten einde dit decreet uit te voeren. Het comité van waakzaamheid had bericht ontvangen, dat een zekere Lammerse ook aan de vernieling bij Sasse Clinge meegedaan had en wilde hem nu ook tegelijk laten inrekenen.

De aanhouding van Sager mocht echter niet gelukken, wel werd zijn huis door den schout Plaat met twee dienaars der justitie bezet en gingen twee patrouilles, uit schutters en Fransche huzaren bestaande, uit om hem te zoeken. Lammerse werd wel gevonden en onder het raadhuis opgesloten; ook tegen hem kreeg de baljuw een decreet van apprehensie.