

der gevangenen te verminderen, maar kreeg de mededeeling dat zijn societeit gesloten was. Nadat nog kapitein Walters met zijn schutters bedankt was, ging de raad na een zitting van twaalf en een half uur uiteen. In den nacht bleven de wethouder Van Hoogstraten en de raden Costerman, Van der Masch en Gueding, met een commissie uit het comité van waakzaamheid en een dito uit het college van baljuw en schepenen op het raadhuis achter, ten einde bij onraad dadelijk bij de hand te zijn.

Den volgenden dag, 18 November, kwam de raad alweer om negen uur bijeen. De commissie, die dien nacht op het raadhuis gebleven was deelde mede, dat zij om twee uur 's nachts op het bericht, dat de rust geheel hersteld was, naar huis was gegaan en ook het piket der schutterij had laten inrukken. De raad besloot nu de poorten weer te laten openen; echter bleven bij alle poorten militaire wachten, terwijl de schouwen over de vest nog stil moesten blijven liggen. In den nacht waren er twee missiven van de provisioneele representanten ontvangen. De eene bevatte een aanschrijving aan den baljuw. Hij moest er voor zorgen, dat rust en orde in deze aanzienlijke stad gehandhaafd bleven. Zij boden daartoe allen mogelijken bijstand aan; echter hielden zij zich van de medewerking der burgers tot behoud der rust verzekerd. Deze laatste zin wijst er wel op, dat de representanten toch den raad ook weer niet zoo geheel gelijk gaven als burger Huichelbos van Liender dit in zijn brief had doen voorkomen. Met de tweede missive zag men, dat de representanten hun comité van algemeen welzijn gelast hadden een proclamatie te ontwerpen, waarbij het volk van dergelijke schadelijke en schandelijke ondernemingen werd afgevaardigd en op het nadeel daarvan voor het vaderland gewezen werd. Tegen bewerkers en uitvoerders van oproerige daden werden straffen vastgesteld. Uit Den Haag zou een eskadron van het regiment cavalerie no. 1 sterk 100 man en uit Utrecht 50 huzaren naar Rotterdam gezonden worden. Het comité-militair van Holland verzocht speciaal goed voor deze ruiters te willen zorgen. Voor deze missives en de spoedige toezending der militaire macht werd dadelijk bedankt.

In den middag van dien zelfden dag kwam de Hollandsche